



September 2024

30e jaargang nr. 9

HET VORCHTER KERKBLAD

www.kerkvorchten.nl

Waor be'j der iene van?

Tijdens de geslaagde vakantiebijbelweek was de weektekst, die elke dag herhaald werd, 'Jezus is de weg, de waarheid en het leven'. Elke dag scandeerden de kinderen met steeds meer enthousiasme deze tekst mee. Ook de in de afsluitende kerkdienst stond dezelfde tekst centraal. Jezus is immers de grond van onze voeten, Hij is de kern van ons geloof. Hij is weg, waarheid en leven. We zijn van Hem!

In deze streek stellen mensen elkaar vaak de volgende vraag: waor be'j der iene van? In het gesprek dat daarna op gang komt, is er vaak snel herkenning. Ohh, be'j van die en die? Die ken ik wel. Als je vervolgens dan nog even doorpraat, kom je altijd wel uit bij een gezamenlijk familielid of kennis. Ohhh, bedoel je die en die? Maar die ken-ik ok! Een mens is altijd op zoek naar gezamenlijke roots, naar je wortels. Want als we met elkaar een gezamenlijke achtergrond vinden, hebben we opeens verbinding.

Het gebeurt zelfs als je een gesprekje aanknoopt met een wildvreemde. Negen van de tien keer gaat zo'n gesprekje ongemerkt ook vaak in de richting van: hebben we ook iets gemeenschappelijks? En als dan blijkt, dat de ander bijvoorbeeld in een plaats woont, waar jij ook iemand kent, is de vervolgvraag: maar ken je die en die dan ook? Of blijkt opeens het een plaats te zijn, waar je zelf ook ooit geweest bent.

Wat is onze gezamenlijke oorsprong? Wat verbindt ons met elkaar? Beter gevraagd: Wie verbindt ons met elkaar?

Voor mij is dat:

de timmerman uit Nazareth,

de verhalenverteller uit Galilea,

de man die de kerkelijke elite en de machthebbers van Zijn tijd liet sidderen,

de man, die Zijn optreden na 33 jaar met de dood moest bekopen,

de man die mij mijn leven teruggaf,

de man, die mij het woord genade leerde spellen:

Gods zoon, Jezus Christus

Als ze ons vragen, waor be'j der iene van, dan hoop ik dat we kunnen antwoorden: wij zijn van die ene man, we zijn van Christus.

Oftewel: daar ben ik er iene van!

ds. Hans van Ark



We leven mee.....

Er is veel zorg geweest in de gemeente de afgelopen zomer Hennie Veldkamp-Augustinus (Evergunnedijk 14-1, 8181 SM Heerde) verblijft al zes weken in de Isala klinieken in Zwolle. Afdeling V4-5, kamer 157. Ze is tussendoor heel even thuis geweest, maar een bacterie maakte een tweede spoedopname nodig. Uiteindelijk moest ook de geplande hartoperatie vervroegd worden en toen werd het allemaal heel spannend. Voor haar, voor haar kinderen en kleinkinderen. Ze hebben samen een heftig traject afgelegd. Inmiddels is de operatie achter de rug, maar Hennie is nog heel zwak en de weg naar herstel wordt langzaam ingezet. Uw meeleven wordt zeker op prijs gesteld. We wensen de familie Veldkamp, haar man Hans, dochter Erica en haar man Wilco Dijkhof en de vier kleinkinderen veel sterkte en Gods nabijheid toe. Na het overlijden van dochter Evelien (zij was getrouwd met Henk Jan Dalhuisen) is dit voor iedereen in de familie wel opnieuw een diep dal, waar ze doorheen moeten.

Herman Jongerman (Bankenburgerweg 3, 8191 KJ Wapenveld) kreeg onverwacht te horen dat hij ernstig ziek is. Wat een schrik voor hem, voor zijn vrouw Jenny, voor de kinderen en kleinkinderen. Inmiddels is er een zwaar traject van kuren gestart in de hoop, dat dit verlichting zal geven. Het is een spannende tijd of deze kuren zullen aanslaan. De gedachten en gebeden van velen mogen de familie Jongerman kracht en rust geven om deze periode samen moedig aan te kunnen.

Veel vrouwen in Vorchten, Veessen, Heerde en Wapenveld werden opgeroepen voor het periodieke borstonderzoek. Maar dat leidde bij sommigen ook tot een vervolgetraject. Dat geldt ook voor Tonnie Wonink-Barneveld (van Voorstweg 12, 8193 KP), die voor nader onderzoek werd opgeroepen en inmiddels weet, dat ze een operatie moet ondergaan. Dat staat eind augustus gepland als dag opname. Spannende tijd voor haar en Gert-Jan, maar zoals Tonnie zegt: we hopen op een goede uitslag. En hoop is echt een belangrijk en een christelijk woord in deze situatie, om zo staande te blijven!

Jennie Eikelboom (Losweg 4a, 8193 KC Vorchten) heeft de behandelingen achter de rug. Dat is fijn. Ze hoorde nu, pas over een half jaar terugkomen. Ook Bart werd opgenomen in het ziekenhuis, eerst met wondroos en er is ook onderzoek naar zijn hart gepland. We hopen met jullie, dat ook voor Bart nu de weg naar herstel kan worden ingeslagen.

Ton van de Vosse, Papenlandsweg 7, 8193 KH blijft nog aan het dokteren. Er moeten opnieuw bestralingen en ook een operatie plaatsvinden. Ze houden goede moed en als je de recente foto ziet in de kerkapp van beiden in klederdracht-danskostuum, dan straalt het levensplezier daar aan alle kanten vanaf.

Christine Rietberg (Weerdhofweg 2, 8191 KS Marle) blijft veel last houden van pijn, waardoor ze steeds minder kan en beperkt wordt. Het is zwaar voor het hele gezin, het geloof geeft kracht, maar het is wel een zware tocht, die zij samen moeten gaan. Gods nabijheid gewenst.

Een nieuwe Statenbijbel

Ds. J.C. Loor (Johannes Coenraad) diende de Hervormde gemeente van Vorchten van 1910 tot 1924. Veertien jaar dus. Zijn kleinzoon Gert Jan herinnert zich nog levendig hoe hij in de jaren zestig van de vorige eeuw in Vorchten op vakantie ging, daar lagen de roots van zijn grootouders en van zijn eigen ouders en dan logeerde bij Lucas en Mientje Wonink. Uit de erfenis van zijn (groot-)ouders kreeg Gert Jan de oude Statenbijbel van opa. Het herinnerde hem weer aan zijn zoals hij dat noemt die gouden tijd in Vorchten en dat leidde tot het plan de bijbel aan te bieden aan de gemeente van Vorchten. Gert Jan heeft de aanzienlijke kosten van de restauratie van de bijbel voor eigen rekening genomen en op zondag 1 september zal hij de bijbel van zijn opa aanbieden in de ochtenddienst! Zo'n bijzonder geschenk willen we natuurlijk graag in dankbaarheid aanvaarden!

Doopdienst

Op zondag 1 september wordt ook het derde dochttertje Elin van Stephan en Daniëlle Vels gedoopt. Zij wonen aan de Pandersakker 12,8161 XJ in Epe. De opa van Daniëlle is nog steeds organist in Kamperveen en zal deze zondag (evenals bij de vorige doopdienst van zijn kleindochter) het orgel bespelen. We hopen op een mooie doopdienst!

Tot slot

Wat een mooie zomer hadden we toch. Hopelijk hebt u er ook van genoten. Wij verbleven zelf in Katwijk aan Zee op de camping aan zee, waar 10 kleinkinderen kwamen logeren. Op 14 augustus werd bij onze jongste dochter in Groningen een meisje geboren, Hanna (genoemd naar haar opa Hans natuurlijk). We zijn er wijs mee. Jenny zegt, nu kunnen we voetballen, een elftal. Nou ja..... Een goede septembermaand gewenst, we gaan weer met z'n allen weer beginnen, Hans en Jenny van Ark

Collecte

8 sept. Werelddiaconaat Colombia
15 sept. Leger des heils



Open kerk

Op 17 juni zijn we begonnen met de 'open kerk'. Elke dag is de kerk open voor bezoekers vanaf 8.00 tot ong. 18.00 uur. In de kerk kunnen de bezoekers onze kerk bewonderen en een stil moment hebben. Daarnaast kan er een kaarsje aangestoken worden. We hebben ook een gastenboek en meerdere mensen laten daar een berichtje achter. Het is hartverwarmend en soms ontroerend om die berichten te lezen. Mensen doen ook een gift: t/m 18 augustus € 141,71 in het geldkistje en € 59 via de QR-code (bank). In totaal € 200,71 en dat is bemoedigend. We kunnen stellen dat de 'open kerk Vorchten' in een behoefte voorziet en zeker wordt gewaardeerd door de bezoekers.

Restauratie Kerk & Toren

De provincie heeft de flora & fauna vergunning voor de restauratie ingediend. Zie het bericht hieronder dat door de overheid is gepubliceerd.

"Provincie Gelderland aanvraag Omgevingsvergunning Kerkweg 17 Vorchten

Aanvraag omgevingsvergunning, Flora- en Fauna activiteit aan de Kerkweg 17 te Vorchten.

Provincie Gelderland heeft op 13-07-2024 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen.

Met dit bericht laat de provincie u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving.

Als de provincie een (ontwerp)besluit op de aanvraag neemt dan publiceert de provincie daarover een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u het (ontwerp)besluit bekijken en hierop reageren.

U kunt nu nog niet reageren.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99 onder vermelding van het zaaknummer 2024-009775." einde bericht.

Monumentendag

Deze is weer op zaterdag 14 september. Een aantal organisten gaat spelen en Adrie Hottinga en Ina van den Berg gaan de bezoekers vertellen over de geschiedenis van onze mooie oude kerk.

Jaarrekeningen 2023

Op de gemeenteavond in november worden de jaarrekeningen (diaconie en kerkvoogdij) over 2023 gepresenteerd en besproken. Je kunt ze nu al bekijken op onze website <https://kerkvorchten.nl/anbi>

Wij feliciteren

Onze voorganger Hans van Ark mocht op 20 augustus zijn 70e verjaardag vieren.

Wij wensen hem en zijn vrouw Jenny nog vele gezonde en gezegende jaren toe.



Cursus voor ouders en verzorgers,

Kinderen en jongeren groeien op in een wereld die zich in razendsnel tempo ontwikkelt. Dat vraagt veel van hen, maar ook van hun ouders/opvoeders! Voor hen is het soms zoeken naar de juiste begeleiding van hun kind naar volwassenheid. Maar je staat er niet alleen voor en je kunt veel betekenen, zeker ook als ouders met elkaar.



Aansluitend bij het boek, Maak ze sterk, heeft Generatio een cursus voor ouders/opvoeders

ontwikkeld met praktische handvatten vanuit een Bijbels fundament. Door verschillende opdrachten, werkvormen, denktriggers, gespreksvragen en het uitwisselen van ervaringen krijg je een frisse blik en nieuwe ideeën om te werken aan de weerbaarheid van jouw kind(eren). Daarnaast wordt er gebouwd aan onderling contact en vertrouwen, zodat deelnemers elkaar ook na afloop van de cursus tot steun en inspiratie kunnen blijven zijn. Thema's die aan de orde komen zijn onder andere: *jij als opvoeder, het gezinsleven, zelfvertrouwen, communicatie, grenzen, de invloed van vrienden, (sociale) media en geestelijke weerbaarheid.*

Het is een cursus in groepsverband, bedoeld van ongeveer twintig deelnemers. Bij voorkeur richten we ons tijdens deze cursus op de basisschoolleeftijd. Het is mooi als partners de cursus gezamenlijk volgen, maar het is ook mogelijk om zonder partner deel te nemen. De cursus wordt georganiseerd vanuit de hervormde kerk Vorchten (Jet Weeda) en TOV- gezin (Rosalie Dekker).

PRAKTISCH

De cursus bestaat uit zes avonden. Deelnemers krijgen een werkboek met opdrachten ter verdieping en om praktisch aan de slag te gaan met de input van de avonden.

- Tijdsduur: Zes avonden van twee uur 19.30-21.30 uur
- Data: Woensdag 11, 18, 25 september en 2,9, 16 oktober
- Doelgroep: Ouders/opvoeders van kinderen van 0-11 jaar
- Groepsgrootte: Ongeveer 20 deelnemers
- Materiaal: Werkboek, eventueel het boek Maak ze sterk
- Kosten: Per echtpaar 25 euro
- Locatie: het MFC de Verbinding in Vorchten
- Opgeven en vragen: Jet Weeda 06-30171878 ageikelboom@hotmail.com

Marriage Course in Vorchten!

Wat is de Marriage Course?

De Marriage Course is een serie van 7 leuke en romantische date nights mét inhoud. Tijdens deze avondjes uit krijg je meer inzicht in jezelf, je partner en jullie relatie. Met de Marriage Course investeren jullie op een leuke, gezellige én nuttige manier in jullie relatie.

Iedere bijeenkomst begint met een heerlijk diner. Vervolgens wordt het thema van de avond ingeleid – soms vertellen de cursusleiders wat over het thema, soms kijken jullie een video. Thema's die aan bod komen zijn:

De verbinding versterken – over het belang van tijd voor elkaar maken en investeren in jullie relatie.
De kunst van communicatie – over effectief communiceren met elkaar, zowel praten als luisteren.
Conflicten oplossen – over het oplossen van conflicten, met praktische handvatten hoe je samen het probleem aanpakt.

De kracht van vergeving – over wat vergeving wel en niet is, en hoe je kunt vergeven.

De impact van familie – over de invloed van je opvoeding op je relatie en hoe je omgaat met (schoon)familie.

Goede seks – over seks die jullie allebei goed (en leuk!) vinden.

Liefde in actie – over de liefdestalen: manieren om je partner je liefde te tonen én hoe je jezelf geliefd voelt.

Tussendoor gaan jullie **(met z'n tweeën)** aan de hand van inspirerende vragen, invullijsten en quizjes in gesprek met je partner over het thema. Je ontdekt hoe je partner over bepaalde dingen denkt, wordt eraan herinnerd waarin jullie elkaar aanvullen en komen erachter hoe je elkaar je liefde kunt laten merken. Kortom: in 7 avonden dichterbij elkaar.

Voor wie is de Marriage Course? Voor iedereen.

De cursus is voor ieder stel dat wil werken aan en investeren in hun relatie. Het maakt niet uit of je minder dan twee jaar of meer dan dertig jaar samen bent. Als je al een sterke relatie hebt, helpen deze avonden uit je je relatie verder te verbeteren.

- Tijdsduur: Zeven avonden
- Data: Start 17 september 1,15,29 oktober 12,26 november en 10 december
- Groepsgrootte: Maximaal 8 stellen
- Materiaal: Werkboek
- Locatie: het MFC de Verbinding in Vorchten
- Opgeven en vragen: Johan Vorderman j66vor@gmail.com tel: 0612098831



Bericht van de diaconie

In de maanden juli en augustus kregen deze mensen een boeket bloemen:

Fam.S.Vels
Fam. R.Hekkert
Petra Kock
Herman Jongerman
Fam. J.Draaijer
Christine Rietberg
Germa Smit en Tom Docter



Kinderlied voor de maand september:

Van top tot teen (Marcel en Lydia Zimmer)



Oppasrooster

September

1 Ashley - Ilona
8 Gerdien
15 Gera - Sarah
22 Krista
29 Ciska - Evi



Schoonmaakrooster

De kerk week 36 2-7 sept. Gera, Lieneke, Ina en Marina

De Verbinding week 38 16-21 sept. Dinie, Merry en Diane

Koffiedrinken na de dienst

1 sep. Fam. P. van Dijk en fam. B. Eikelboom
6 okt. Fam. H.A.de Velde en Bert Draaijer
10 nov. Fam. G.J. Wonink en fam. J. Vorderman
1 dec. Fam. H.G. van Werven en fam. G. Remmers



Agenda Locatie De Verbinding tenzij anders vermeld

- 29 aug. 9.30 uur Zus en Zo
1 sept. 14.00 uur Open café en open kerk
8 sept. 14.00 uur Open café en open kerk
11 sept. Start cursus opvoeding "Maak ze sterk"
11 sept. 19.30 uur Kerkenraadsvergadering
12 sept. 9.30 uur Zus en Zo
15 sept. 14.00 uur Open café en open kerk
17 sept. Start huwelijkskursus 'Marriage course'
18 sept. Cursus "Maak ze sterk"
22 sept. 14.00 uur Open café en open kerk
15.00 uur Vorchten vertelt
25 sept. Cursus "Maak ze sterk"
26 sept. 9.30 uur Zus en Zo
27 sept. 20.00 uur Buurt café
29 sept. 14.00 uur Open café en open kerk
6 okt. Startzondag en bevestiging/afscheid ambtsdragers



Kerkdiensten

gast vr/hr. TV- team

1-sep	9.30	ds. J.P. van Ark		E. Dijkhof	R. Schouten
8-sep	9.30	ds. G. Plug		M. de Velde	J. Töpfer
15-sep	9.30	ds. W.H.B. ten Voorde		D. Vorderman	H. Wonink
22-sep	9.30	ds. C. van Dam	Avondmaal	G. van Werven	J. Töpfer
29-sep	9.30	ds. H. Borst		H. Vels	T. van de Berg
6- okt	9.30	Ds. J.P. van Ark	Bevestiging en afscheid Ambtsdragers Startzondag	M. Smit	G. Smit

Bijeenkomst PCOB Heerde-Wapenveld

Senioren uit onze gemeente zijn van harte welkom op de bijeenkomst van de PCOB op woensdagmiddag 18 september om 14.30 uur in het Trefpunt aan de Kanaalstraat in Heerde. Op deze middag geeft Mia Wiercx van Rijn een PowerPointpresentatie met als titel "Mijn leven bij de Saharaoui nomaden, een vergeten volk in de woestijn. We worden aangenaam verrast door de fascinerende flora en fauna en zien de geboorte van een kameeltje. U bent van harte welkom en de toegang is gratis. Info: e-mail pcobheerde@gmail.com of tel.nr. 0578-696822

Vakantiebijbelweek 2024



Dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend In de tent



De vossenjacht



Donderdagavond



Zondagochtend afsluiting in de tent



COLOFON

Voorganger:

Ds. Hans van Ark 06-21879108 hans.van.ark@kerkvorchten.nl

Kerkrentmeesters:

Henk Jan Dalhuisen 06-39 20 59 41 HenkJanDalhuisen@kerkvorchten.nl

Wim van de Weg 0578691032 wim.van.de.weg@kerkvorchten.nl

Adri Veldwijk 06-53502803 adri.veldwijk@kerkvorchten.nl

Diakenen:

Hein Vels 0384470061 hein.vels@kerkvorchten.nl

Bert Draaijer 06-24145890 bert.draaijer@kerkvorchten.nl

Driesje Wonink 06-45671064 driesje.wonink@kerkvorchten.nl

Ouderlingen:

Hettie Töpfer 06 14354157 hettie.topfer@kerkvorchten.nl Ouderling Heerde- Oene- Epe- Zwolle

Johan Vorderman 06-12098831 johan.vorderman@kerkvorchten.nl Ouderling: Vorchten

Marina de Velde 0578631216 marina.de.velde@kerkvorchten.nl Ouderling: Marle-Wapenveld

Scriba:

Emiel Weeda 06-38315672 scriba@kerkvorchten.nl

Koster:

Ton van de Vosse 0578631316

Organist:

Albert Dijkslag 0578631205

Livestream:

Jeroen Töpfer 06-36229728

Ledenadministratie:

Theo van de Berg 06-12538571

Kerkblad:

Germa Smit 06-82659093

Johan Vorderman 06-12098831 johan.vorderman@kerkvorchten.nl

Collectemunten:

Gerrit van Ewijk 06-51632526

Bankrekeningen:

Kerkrentmeesters NL04RABO0326501401

Diaconie NL93RABO0326583025

Reserveren de Verbinding

Marten van Oorspronk 06-22653934 Reserveren algemene activiteiten en privé

Johan Vorderman 06-12098831 Reserveren kerkelijke activiteiten

Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 27 september inleveren bij Johan Vorderman

Johan.vorderman@kerkvorchten.nl