



Juni 2024
30e jaargang nr. 6

HET VORCHTER KERKBLAD

www.kerkvorchten.nl

Vaderdag

In de kerk is het elke zondag vaderdag. We zingen en danken en bidden tot God onze hemelse vader. In de wereld is het jammer genoeg maar één keer per jaar vaderdag. Op 16 juni is het weer zo ver. Best een mooie dag. Niet vanwege de cadeautjes, maar vanwege de aandacht die je elkaar op die dag even kunt geven. Ik las een klein gedichtje vaneen jochie met de naam Robin:

Vandaag is het weer Vaderdag
heel Nederland viert feest.

Want iedereen houdt van zijn vader
maar ik toch wel het meest.

Zelf krijg elk jaar weer met Vaderdag
een nieuwe polo. Standaard. Alle kleuren
liggen inmiddels in de kast. Met
streepjes, zonder streepjes, elk jaar weer
een nieuwe. Vaak uit de opruiming, ook
dat nog. Toen ik over die polo's in het
gesprek met de kinderen tijdens kerkdienst
eens een opmerking maakte, kreeg ik daarna
een email van een mannenmodezaak uit Heerde.
Ze schreven, dat ik daar gratis voor Vaderdag een
kledingstuk mocht uitzoeken. De winkel zou
vervolgens het door mij bespaarde bedrag ook
nog naar een goed doel overmaken. Dat is ook
gebeurd. Nou, hoe mooi is dat? Dominee-sponsoring!



Ook Jezus heeft een Vader. Jezus zegt over Zijn eigen vader (Johannes 14): "als je Mij kent, dan zul je ook Mijn vader kennen." Ik ken mannen, die tot hun verdriet nooit vader geworden zijn. Voor hen heeft Vaderdag een rauw randje. Hoe mooi is het dan, dat Jezus verwijst naar Onze hemelse Vader. Zijn Vader, onze Vader. Die niet ver weg is, niet achter de wolken verscholen, maar in Jezus dichtbij. In datzelfde Bijbelgedeelte zegt Jezus ook: later zal de Heilige Geest, die Mijn vader jullie zal sturen, jullie alles duidelijk maken. Oftewel: onze Hemelse vader leren we kennen via Jezus. Daarom zond onze Hemelse vader ons de Geest van Christus, die ons voortdurend herinnert wat Hij voor ons betekenen wil. Dat gedichtje van Robin wil ik daarom graag iets veranderen:

Vandaag is het weer Vaderdag
heel Nederland viert feest.

Want iedereen houdt van zijn vader
maar - dankzij de Geest-
houden wij van onze God het allermeest.

Pastoraat

Met mevrouw Gerrie Draaijer van de Revelingseweg gaat het langzaam de goede kant op, de heupoperatie is achter de rug en geeft minder pijn.

Mevrouw Attie Draaijer (haar schoonzus) van de Wolbertsdijk heeft juist veel last van pijn en heel daarvoor weer pijnbestrijding nodig.

Henri van Norel is herstellende van een gescheurde achillespees.

U allen veel sterkte gewenst!

Geboorte

Bij Anneke van de Berg en Gerhard van Lohuizen (Kerkweg 36, 8193 KL Vorchten) werd in de boerderij 't Klare Water een zoon geboren. Zijn naam is Thijs. We willen de beide ouders van harte feliciteren met de geboorte van hun zoon. De naam van het geboortehuis, de monumentale boerderij aan de Kerkweg vlak bij de IJssel is " 't Klare Water". Jezus noemt zichzelf ook de bron van het levende water. Hoe mooi. Ook Thijs mag in zijn leven dicht bij die bron leven, letterlijk en figuurlijk!



Don Bosco

De Italiaanse pater Don Bosco leefde van 1815-1888 in Turijn en was daar actief bezig onder wat we in deze tijd kansarme jongeren zouden noemen. Hij stichtte de orde van de Paters Salesianen die wereldwijd tot op de dag van vandaag actief is in het jongerenwerk. Ook in het dorpje kleine Assel midden op de Veluwe aan de spoorlijn tussen Apeldoorn en Amersfoort staat een jongerencentrum, dat door deze orde geleid wordt. In dat centrum hopen we met de belijdenis catechisanten in het weekend van 16 en 17 juni samen te zijn om ons voor te bereiden op hun belijdenis op zondag 7 juli in de kerk van Vorchten. Aan het eind van de tweedaagse zullen dan ook kerkenraadsleden aansluiten om samen met de jongeren te spreken over de geloofsweg die ze hebben afgelegd. We hopen op een gezegend weekend en daarna een stralende belijdenisdienst op zondag 7 juli. Normaliter is de eerste zondag van de maand in de zomer een buitendienst in Vorchten, maar deze dienst wordt om praktische redenen gewoon in de kerk zelf gehouden.

De Kerk van Vorchten wordt opengesteld

We zijn er lang mee bezig geweest met een groepje vanuit de kerkenraad, bestaande uit Marina de Velde, Adri Veldwijk, Driesje Wonink en Hans van Ark. Verschillende mogelijkheden zijn uitgewerkt, hoe kan de kerk van Vorchten open worden gesteld voor passerende bezoekers? Meerdere keren is er ook in de kerkenraad over gesproken, maar nu zijn we er dan toch uit: vanaf maandag 17 juni is de kerk van Vorchten dagelijks van maandag tot en zaterdag geopend van ongeveer 9.00 uur tot ongeveer 18.00 uur.

Een groep gemeenteleden is bereid gevonden eens in de veertien dagen de kerk volgens rooster te openen en weer te sluiten. Elke dag staat de bekende banner 'Kerk Open' aan de weg, er komt een verplaatsbaar informatiebord bij de ingang van de kerk met wat huisregels, er worden camera's opgehangen, in de kerk is er een nieuw folderrek en bezoekers kunnen een kaarsje branden. Natuurlijk hangt er ook een QR code en een collectebus voor een gift. Er is een coördinerende commissie, bestaande uit Wilco van de Vosse, Zwier/Adri Hottinga en Marianne van Oorspronk. Driesje Wonink is aanspreekpunt namens de kerkenraad. In het begin zullen we vast wel wat opstartprobleempjes zijn, maar we hebben samen een eerste bijeenkomst in de kerk gehad en iedereen is enthousiast. Op zondag is de kerk 's middags open, dat wordt geregeld vanuit de Verbinding, dat was zo en dat blijft zo. Bij rouw- en trouwdiensten is de kerk op die dag gesloten.

De kaarsenstandaard

Deze werd op eerste Pinksterdag tijdens de dienst in gebruik genomen. 32 gemeenteleden staken een kaarsje aan, de Heilige Geest zet ons in vuur en vlam.

De standaard heeft de vorm van een vis. Het Griekse woord voor vis is ICHTUS, daarin zitten dezelfde Griekse letters als in het woord CHRISTUS. Het teken van de vis werd door de eerste christelijke martelaren vaak op de muren van de gevangnissen, waar ze waren opgesloten, getekend. Met die getekende visjes herinnerden ze er elkaar eraan, waarom ze daar zaten opgesloten. Ze leefden en geloofden ondanks alles in Christus!



Inmiddels zijn we al weer toe aan de maand juni. Het is de maand waarin de geboortedag van Johannes de Doper wordt herdacht (24 juni), de Bijbelse figuur, naar wie de kerk van Vorchten is genoemd. In deze maand is het dus ook Vaderdag, maar dat is het, zoals ik in de inleiding schreef, eigenlijk elke zondag.

Een goede maand gewenst, ook namens Jenny, ds. Hans van Ark



Vanuit de Kerkenraad

Belangrijke data:

7 juli belijdenisdienst

31 augustus: 'Heidag' van de kerkenraad afgesloten met een maaltijd

6 oktober: startzondag, een activiteit voor de hele gemeente-> Save the date!

Kerkrentmeesters

Er is hard gewerkt aan de jaarrekening over 2023, deze zal voor 15 juni ingediend worden bij de PKN Per 01-07-2025 wordt het hebben van een VOG voor medewerkers en vrijwilligers bij de PKN in Nederland verplicht. Onze scriba Emiel gaat uitzoeken voor wie dit allemaal aangevraagd moet worden, de betreffende personen krijgen hiervan bericht.

Diaconie

De diaconie vraagt nog extra aandacht voor de speelgoed inzamelingactie. Mocht het niet gelukt zijn al speelgoed mee te nemen naar de kerk dan kan er tot 1 juni nog nieuw speelgoed bij de diaconie ingeleverd worden.

Pastoraat

Pinksteren: Tijdens het lied Shine your light werd het kaarsenrek (aangeschaft voor de Open Kerk) in gebruik genomen.

Startzondag 6 oktober: nog ver vooruit maar we vragen u/jou alvast erover na te denken wat we

2 juni: eerste buitendienst (bij goed weer)

Jeugd

Op 15 mei is de laatste Follow-Me avond geweest, binnenkort is er nog een sportieve afsluiting.

Het uitje van de KND is dit jaar samen met Veessen

Predikant

Belijdenisgroep: 14/15 juni gaat Hans met deze groep een nachtje weg, de 15de 's middags sluit de kerkenraad aan voor gesprek en een gezamenlijke maaltijd.

Nieuwe KR leden: de vacature commissie heeft namen voorgesteld bij de kerkenraad, de voorgedragen personen zijn benaderd of zullen binnenkort benaderd worden.

Open kerk: vanaf 17 juni zal de kerk dagelijks open zijn. Wilco vd Vosse, Zwier Hottinga en Marianne van Oorspronk doen de coördinatie. Driesje is contactpersoon vanuit de kerkenraad. Voorlopig doen we dit tot 1 oktober, dan volgt een evaluatie. In geval van rouwdiensten of begrafenissen zal de kerk niet open zijn.

Vier kerken langs de IJssel:

Op 24 april is er een bijeenkomst geweest van de voorgangers en een afvaardiging van de kerkenraden van Nijbroek, Welsum, Veessen en Vorchten bij elkaar geweest om te spreken over het versterken van elkaar als kleine gemeenten. De avond werd als positief ervaren en zal een vervolg krijgen in November in Welsum. Op 4 juni zullen de vier voorgangers bijeenkomen met de classispredikant Wilbert van Ieperen, ook de voorgangers van Oene en Terwolde zullen hierbij uitgenodigd worden.

'Wat heerlijk dat we weer lekker kunnen fietsen.'



Bartiméus: fonds

Voor alle mensen die slechtziend of blind zijn

Onlangs werd er in uw kerk geld ingezameld voor een duofiets. De bewoners en woonbegeleiders van Bartiméus zijn enthousiast over hun nieuwe aanwinst:

'Wat hebben we uitgekeken naar de komst van de nieuwe duofiets. Zowel bewoners als woonbegeleiders zijn er heel blij mee. Wat een luxe! Heerlijk dat nu het voorjaar aanbreekt we weer lekker kunnen fietsen. Samen erop uit is gezellig én gezond. En onze nieuwe fiets is ook veilig: de veiligheidsgordel is gemakkelijk te bevestigen en de bewoners zitten er mooi in.'

- Janda van Engelenburg, woonbegeleider

Namens de bewoners en woonbegeleiders van Bartiméus: heel hartelijk dank voor de bijdrage van uw kerk!

Openluchtdienst 23 juni om 19.00uur

Op 23 juni vindt onze jaarlijkse openluchtdienst weer plaats. Altijd een leuke avond voor jong en oud. Deze avond zal muzikaal worden begeleid door Susan van den Berg en een bandje. Susan is een ervaren christelijke zangeres. Ook haar broer zal hierin een onderdeel zijn en hij was vorig jaar aanwezig op onze openluchtdienst.

Wees welkom vanaf 18:30 voor koffie/thee en wat lekkers. Wij verheugen ons zeer op deze avond en hopen natuurlijk op een mooie opkomst, dus neem allen je vrienden, familie en een stoel mee!

'Het moet mij van het hart'

We hebben opnieuw Pinksteren mogen vieren. Pinksteren Gods Geest uitgestort over de mensen. De eerste Christenen hadden de ervaring dat ze plotseling 'volgegoten' werden met God.

Hoe hebt u Pinksteren in 2024 beleefd? Of is het alle dagen Pinksteren voor U?

Zelf ben ik met een groep mensen naar de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen geweest en heb daar met 25000 anderen gekampeerd. Het kampeerterrein was uitverkocht en elke dag kwamen er

dag gasten zodat er dagelijks zo'n 50000 tot 60000 mensen aanwezig waren. Er was een programma voor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen en zelfs een programma voor mensen met een beperking (mijn dochter zegt dan: "mensen met andere mogelijkheden".)

Wat was het genieten van de sprekers het zingen en de ontmoeting met medechristenen.

Als ik zeg dat 50% van de bezoekers jonger was dan 25 jaar en 75% onder de 35 jaar dan mag je weten dat ik met mijn 58 jaar mijn leeftijdscategorie in de minderheid was. En toch!!! Wat ben ik er blij mee want dat geeft hoop voor de 'kerk' van Nederland.

Jongeren die in groepjes bij hun tent zitten en daar met hun gitaar muziek maken en zingen. Daar word je blij van.

Ik ben als Hervormde jongere opgegroeid in de kerk en daar ben ik ook blij mee. De bijbel het belangrijke boek voor je leven maar het is toch bijzonder dat we allemaal ons eigen kerkje hebben en soms ook nog vinden dat die de beste of nog erger de enig goede kerk is.

Laten we erover ophouden uit welke kerkelijke denominatie we komen maar liever zeggen dat we van Christus zijn!

Natuurlijk heb je voorkeur welke liederen je graag zingt en daar dacht ik afgelopen zondag aan toen we God loofden met onze liederen tijdens de samenzang en het lied Praise (Opwekking 885) zongen. Wat een kracht ervaarde ik in dit lied. God prijzen met mijn ziel. Ik moest toen aan psalm 103 denken waar David zijn ziel de opdracht geeft God te loven. Die opdracht is ook aan ons en of dat nu op de manier van Psalm 103 van de berijming uit 1773 of met lied Opwekking 885 is maakt (mij) dat niet uit, het belangrijkste is dat we het (samen) doen!

Psalm 103 vers 1

Loof, loof den HEER, mijn ziel, met alle krachten;

Verhef Zijn naam, zo groot, zo heilig t' achten;

Och of nu al, wat in mij is, Hem preez'!

Loof, loof, mijn ziel, den Hoorder der gebeden;

Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden;

Vergeet ze niet; 't is God, die z' u beweest.



Opwekking 885 (Nederlandse vertaling)

Laat alles dat heeft adem de Heer prijzen

Prijs de Heer, prijs de Heer

Ik zal prijzen in de vallei, prijzen op de bergen

Ik zal prijzen als ik het zeker weet, prijzen als ik twijfel.

Ik zal prijzen als ik in de minderheid ben, prijzen als ik omsingeld ben.

Want lof is het water waarin mijn vijanden verdrinken.

Zolang ik adem heb ik een reden voor:

Prijs de Heer oh, mijn ziel

Prijs de Heer oh, mijn ziel

Ik zal prijzen als ik het voel, prijzen als ik het niet voel.

Ik zal prijzen omdat ik het weet dat U nog steeds de controle hebt.

Mijn lof is een wapen het is meer dan een geluid.

Mijn lof is de schreeuw dat Jericho neerhaalt.

Zolang ik adem heb ik een reden voor:

Prijs de Heer oh, mijn ziel

Prijs de Heer oh, mijn ziel

Ik zal niet stil zijn, mijn God leeft hoe zou ik het dan binnen kunnen houden?

Prijs de Heer O, mijn ziel

Ik zal prijzen omdat U soeverein bent prijzen omdat U regeert,

prijzen omdat U opstond en het graf versloeg.

Ik zal prijzen omdat U trouw bent, prijzen omdat U waar bent,

prijzen omdat er niemand groter is dan U,

ik zal prijzen omdat U soeverein bent,

prijzen omdat U regeert

prijzen omdat U opstond en het graf versloeg

Ik zal prijzen omdat U trouw bent, prijzen omdat U waar bent

Prijzen omdat er niemand groter is dan U.

Prijs de Heer oh, mijn ziel.

Ik zal niet stil zijn

Ik zal niet stil zijn, mijn God leeft

Hoe zou ik het binnen kunnen houden?

Johan Vorderman



Collecte

9 juni Libanon training in thuiszorg, biedt werk en hoop

16 juni Opendoors



OpenDoors

Op de bres voor vervolgte christenen

Oppasrooster

Juni

2 Gerrieke

9 Ashley - Ilona

16 Karlijn

23 Henriët - Dora

30 Gera



Kinderlied voor de maand juni

In de maand juni zal elke zondag het kinderlied:

Jezus is de goede herder.



Jezus zei: „Ik ben de Goede Herder. Als er een schaapje weg loopt, zoek ik net zo lang tot ik het gevonden heb. Ik hou zo veel van ze.“

Schoonmaakrooster

De Verbinding week 26 24-29 juni Dinie, Merry, Diane

De kerk week 24 10-15 juni Gera, Lieneke, Marina, Ina

Koffiedrinken na de dienst

2 juni Fam. W. van de Vosse en fam. J.A. Topfer

7 juli Fam. H. Wonink en fam. E. Weeda



Agenda Locatie De Verbinding tenzij anders vermeld

- 2 juni 14.00 uur Open café en open kerk
- 5 juni 20.00 uur Belijdenisgroep (podium)
- 6 juni 9.30 uur Zus en Zo
- 9 juni 14.00 uur Open café en open kerk
- 12 juni 19.30 uur Kerkenraadsvergadering
- 13 juni 19.00 uur Handwerk café
- 15 en 16 juni Belijdenisgroep naar Don Bosco
- 20 juni 9.30 uur Zus en Zo
- 23 juni 14.00 uur Open café en open kerk
- 23 juni 19.00 uur Openluchtdienst
- 30 juni 14.00 uur Open café en open kerk
- 6 juli 8.00 uur 'beukenhaagknipdag' bij kerk, pastorie en De Verbinding
- 7 juli Belijdenisdienst in de kerk



Kerkdiensten

gast vr/hr

TV team

			gast vr/hr	TV team
2-jun	9.30	ds. J.P. van Ark	Merry	Germa
9-jun	9.30	ds. J.D. Wassenaar	Willemien	Richard
16-jun	9.30	ds. A.J. Bouwknecht	Wilma	Hermen
23-jun	9.30	Dhr. P. Hartkamp	Krista	Theo
30-jun	9.30	ds. D. ten Voorde	Erika	Jeroen
7-jul	9.30	ds. J.P. van Ark	Marina	Hermen

7 mei 1964
VORCHTEN

HET KLOKLUIDEN

Het werd door vele gemeenteleden betreurd dat onze organist, de heer Koele, zo korte tijd gelegenheid had om te spelen bij de aanvang van de dienst. Aangezien hij eerst zoals gewoonte was om half tien de klok moest luiden, dan kon er van orgelspel vanzelfsprekend niet veel meer komen en dat is een gemis. Nu is besloten in het vervolg niet om half tien te luiden, maar om vijf minuten vóór half tien, dan kan de heer Koele daarna het orgel bespelen. We twijfelen er niet aan, of dit zal wel tot aller voldoening zijn.

C.J.d.H.



Stukje uit archief Veluwe kerkbode

COLOFON

Voorganger:

Ds. Hans van Ark 06-21879108 hans.van.ark@kerkvorchten.nl

Kerkrentmeesters:

Henk Jan Dalhuisen 06-39 20 59 41 HenkJanDalhuisen@kerkvorchten.nl

Wim van de Weg 0578691032 wim.van.de.weg@kerkvorchten.nl

Adri Veldwijk 06-53502803 adri.veldwijk@kerkvorchten.nl

Diakenen:

Hein Vels 0384470061 hein.vels@kerkvorchten.nl

Bert Draaijer 06-24145890 bert.draaijer@kerkvorchten.nl

Driesje Wonink 06-45671064 driesje.wonink@kerkvorchten.nl

Ouderlingen:

Hettie Töpfer 06 14354157 hettie.topfer@kerkvorchten.nl Ouderling Heerde- Oene- Epe- Zwolle

Johan Vorderman 06-12098831 johan.vorderman@kerkvorchten.nl Ouderling: Vorchten

Marina de Velde 0578631216 marina.de.velde@kerkvorchten.nl Ouderling: Marle-Wapenveld

Scriba:

Emiel Weeda 06-38315672 scriba@kerkvorchten.nl

Koster:

Ton van de Vosse 0578631316

Organist:

Albert Dijkslag 0578631205

Livestream:

Jeroen Töpfer 06-36229728

Ledenadministratie:

Theo van de Berg 06-12538571

Kerkblad:

Germa Smit 06-82659093

Johan Vorderman 06-12098831 johan.vorderman@kerkvorchten.nl

Collectemunten:

Gerrit van Ewijk 06-51632526

Bankrekeningen:

Kerkrentmeesters NL04RABO0326501401

Diaconie NL93RABO0326583025

Reserveren de Verbinding

Marten van Oorspronk 06-22653934 Reserveren algemene activiteiten en privé

Johan Vorderman 06-12098831 Reserveren kerkelijke activiteiten

Wilt u De Verbinding reserveren? Zorg dat u het op tijd reserveert.

Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 28 juni inleveren bij Johan Vorderman

johan.vorderman@kerkvorchten.nl

Vorchten

LET OP!
Openluchtdienst

Susan van den Berg



zondag 23 juni

Locatie naast de kerk in
Vorchten, kerkweg 17
Zangeres Susan van
den Berg

Tijdstip 19u vanaf 18.30
koffie/thee
Neem je eigen stoel
mee