



Februari 2025

31e jaargang nr. 2

HET VORCHTER KERKBLAD

www.kerkvorchten.nl

Ze waren zestig jaar getrouwd. Hij had haar leren kennen tijdens een militair verblijf in Engeland. We dronken samen a cup of tea, geen Hollandse koffie, maar Engelse thee natuurlijk. Zij was immers Engelse. Ze hadden een mooie tekst op de kaart rond hun zestig jarig huwelijk gezet:

Marriage....

Trust is the start of it

Joy is part of it

Love is the heart of it.

Vrij vertaald stond er:

het huwelijk....

vertrouwen staat aan het begin,

vreugde staat er middenin,

maar liefde zit van binnenin!

Bijzonder, als je dat na zestig jaar huwelijk zo kunt opschrijven. Ik dacht, misschien vormen diezelfde regels ook wel de kern van onze relatie met God.

Geloven.....

vertrouwen staat aan het begin,

vreugde staat er middenin,

maar liefde zit van binnenin!

Het eerste woord: wie in God gelooft, legt zijn of haar verstandelijke beperking af. Die verstandelijke beperking van ons allemaal is, dat wij altijd maar weer denken, dat we alles met ons verstand moeten kunnen verklaren. Nee, geloven is vertrouwen en dat is niet een zaak van het hoofd, maar een zaak van het hart.

Het tweede woord: geloof kan dus nooit saai of mat of grijs of duf zijn. Je knapt ervan op, daar waar je in deze wereld nog wel eens ergens op af knapt. Doorleefd geloof schenkt een mens vreugde.



En het derde woord: in het hart van dat geloof klopt de liefde. Echte liefde komt van twee kanten. Van God tot mens en van mens tot God. Met Jezus als het hart van die liefde.

Hoe stond het ook nog maar weer in dat beroemde dertiende hoofdstuk van de Korinthebrief? Geloof, hoop en liefde, maar de meeste van deze is de Liefde.

Bijzonder, als het sommige mensen gegeven wordt zo zestig jaar met elkaar hun leven te mogen delen. Bijzonder, dat God dat vertrouwen, die vreugde en die liefde met élk mens wil delen...een leven lang! ds.Hans van ark

We leven mee met.....

De operatie van Jennie Eikelboom (Losweg 4a, 8193 KC in Vorchten) is achter de rug en de berichten zijn hoopgevend! Fijn, dat dit zo gaat. Dankbaarheid is wel een passend woord in de situatie van Jennie en Bart.

Ton van de Vosse (Papelandseweg 7, 8193 KH in Vorchten) werd plotseling opgenomen in verband met een herseninfarct. Dat is niet alleen een grote schrik, maar ook een teleurstelling, nu hij net met een nieuwe chemo behandeling was begonnen. We hopen en bidden, dat zijn situatie zich toch nog weer mag herstellen. Bert en Attie Draaijer (Wolbertsdijk 2b, 8191 NB in Wapenveld) zitten als moeder en zoon beide een beetje in de lappenmand. Bert scheurde een pees in zijn arm, waaraan hij inmiddels is geopereerd. Attie moest het bed houden, omdat ze het een na het ander voor de kiezen kreeg, het houdt maar niet op. Beiden wens ik moed en vertrouwen toe, ook aan de periode komt weer een einde, er is een horizon, dat heeft God beloofd.

Ger Daalder (Kerkweg 20a, 8193 KK in Vorchten) heeft een operatie ondergaan en is weer thuis. We hopen en bidden voor herstel.

Bij Gerard Smit (Losweg 1, 8193 KC in Vorchten) heeft een operatie gehad waarbij een nieuwe knie is geplaatst. Dat hij maar weer spoedig en zonder pijn kan lopen.

Open Deur Dienst op zondagmiddag 9 februari om 16.30 uur

Het thema is dit seizoen, hoe word ik gelukkig? Ik kwamen al verschillende antwoorden langs. Dit keer is het antwoord: door relaties! Het koor de Lofstem uit Wapenveld verleent medewerking. Na het prachtige optreden van gospelkoor Lichtusin januari nu weer een ander geluid, maar niet minder gewaardeerd. Welkom alvast. Neemt u weer iemand mee, de buurvrouw, een collega, een kleinkind? Je wilt toch

allemaal graag antwoord op die vraag hoe je gelukkig wordt. Voor de dienst is er koffie en thee.

Kerk en Schooldienst op zondag 9 maart

in het volgende kerkblad kom ik er uitvoeriger op terug, maar we zijn blij dat de school de IJsselvallei contact is gezocht over een gezamenlijk kerk en schoolproject. Dat zal gaan over Kunst en bijbel/geloof. In de week voor de voorjaarsvakantie werken de kinderen er op school aan, op vrijdagmiddag 7 maart is de afsluitende bijeenkomst in de school met de ouders, daar hoop ik zelf ook bij te zijn en dan op zondagochtend 9 maart de kinderdienst. Wordt mooi, we hebben er al twee besprekingen op zitten.

Bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen.....

Maakt u zich geen zorgen, kerk en politiek houden we zeker gescheiden. Maar in de kerk mogen we wel bidden voor onze leiders. Ik vond een gebed van Anne Westerduin, ze is spreker en schrijver en werkt bij de christelijke uitgeverij Jongbloed. Dit gebed schreef ze in 2017, bij de aanvang van de eerste ambtstermijn, maar het is nog net zo actueel als wat:

"Trouwe God, als er een moment is waarop ik dankbaar ben dat U ons uw Woord heeft gegeven dan is het nu wel. Er zijn al zoveel machthebbers Trump voorgegaan, ik hoef de bijbel maar open te slaan om te zien hoe gewone mensen woorden vinden voor het gevoel wat ons nu bekruipt: 'Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch? Wat is de waanzin toch die zij beramen?' (berijmde versie van psalm 2).

Ik vind het te makkelijk om te zeggen dat U heeft gewild dat Trump vandaag de president wordt. Het zijn toch gewoon mensen geweest die hun stem aan hem hebben gegeven. Maar ik geloof wel dat het niet buiten U om gaat. Dat U de wereld in Uw handen houdt, zoals ik zojuist nog een ei in mijn handen hield: kostbaar en kwetsbaar. Ik vertrouw op uw belofte dat U in Jezus zich voorgoed heeft verbonden met deze wereld. Moge U hem zegenen zoals U Salomo zegende met een wijs hart. Dat hij het mogelijk vandaag nalaat om U daar zelf om te vragen is voor U minder een probleem dan voor ons mensen. U geeft mild en zonder verwijt, weet ik uit ervaring.

Laat dit vertrouwen ons ook weer actief maken om op onze eigen vierkante millimeter in te zetten voor wat de wereldvrede dient."

Hartelijke groeten van ds. Hans en Jenny van Ark

Vanuit de kerkenraad

Kerkrentmeesters

- Koffiedienst: In de keuken van het MFC staat een map waarin van alle kerkelijke activiteiten moet worden ingevuld wat er is geconsumeerd. We willen deze lijst nog even onder de aandacht brengen voor degenen die koffiedienst heeft: vergeet niet hierin te zetten hoeveel koffie/thee er gezet is.

Diaconie

- Het collecterooster heeft nog ruimte voor, bij voorkeur, lokale doelen. Weet je een goed doel? Meld het bij de diaconie. Ook acties van gemeenteleden zelf mogen genoemd worden. - Bloemengroet: Voor al het lief en leed in dorp en gemeente is er de zondagse bloemengroet.

Weet je wie een bloemetje kan gebruiken? Geef de naam door aan Driesje Wonink. Als het een jongere betreft hebben we hiervoor ook cadeaubonnen beschikbaar.

Pastoraat

- Gemeenteweekend: 4/5 oktober. De locatie is besproken bij camping Het Oever (fam. Doppenberg). Zet de datum alvast in je agenda, over het programma wordt nog nagedacht, daarover meer in een volgend kerkblad.

- Jongeren: zondag 12 januari was de 18+ groep weer bij elkaar. Sarah van Dijk hield een inleiding over het thema 'tijd met God' en liet hierbij een prachtig schilderij van haarzelf zien. Zondag 2 febr. is de volgende bijeenkomst, we hebben het dan over het onderwerp 'vergeving', één van de door de jongeren voorgestelde onderwerpen. Iedereen tussen de 18 en 30 jaar is van harte welkom!

- Open Lucht dienst: Voor de jaarlijkse OLD (de eerste zondag na de langste dag) zoeken we nieuwe organisatoren. Heb je hiervoor ideeën en/of wil je hieraan meewerken, neem dan even contact op met Gerben van Werven.

Kosters

We zijn blij en dankbaar dat we twee goede en betrokken kosteren hebben voor onze kerk. Wilco Dijkhof voor de zondag en Jan Wonink voor de door de week. Afgelopen week hebben we in een goede sfeer de samenwerking en de taken van en met de kosteren besproken. Fijn dat zij zich zo inzetten voor de kerk.

Restauratie

De voorbereidingen om de 46 vogel- en vleermuiskasten te plaatsen worden getroffen. We hopen deze binnenkort te plaatsen. Dit is nodig vanwege de flora- en faunaverunning voordat we met de restauratie te kunnen beginnen.



Beamer team

Elke dienst (ook de bijzondere diensten) wordt van beeld, geluid en plaatsjes voorzien door het beamer team. Meestal wordt dat door één persoon gedaan en dat is een hele prestatie! In veel kerken zijn vaak drie mensen nodig (geluid, beeld, liedteksten) om de dienst goed weer te geven (zowel in de kerk als via livestream bij de mensen thuis). Wij kunnen het met één! Met dank aan het beamer team. Top!

Veilige Kerk

In het kader van een veilige kerk stelt de landelijk PKN dat er een VOG verklaring (Verklaring Omtrent het Gedrag) nodig is van hen die met kwetsbare mensen omgaan. Denk bijvoorbeeld aan kinderen, jongeren, diaconie en pastoraat. De lokale kerk moet deze VOG aanvragen en de procedure hiervoor is eind vorig jaar gestart. We hopen voor de zomer dit afgerond te hebben.



Een ander aspect van een 'veilige kerk' is de veiligheid tijdens de diensten. Hiervoor is een bedrijfshulpverlener (BHV) gewenst. De BHV'ers zorgen ervoor dat er bij calamiteiten tijdens een dienst snel en adequaat wordt gehandeld om de veiligheid van de aanwezigen te borgen. Een BHV'er heeft hiervoor een training gehad met een jaarlijkse 'opfriscursus'. We hebben onder ons een aantal BHV'ers (waaronder de koster Wilco Dijkhof) en we willen graag nog een tweede BHV'er in de dienst. Een oproep zal worden gedaan om het BHV rooster te vullen.

MFC De Verbinding

Wat zijn we blij met De Verbinding. Een mooi gebouw waarin we onze kerkelijke activiteiten organiseren. Daarnaast vinden er ook dorpsactiviteiten plaats in De Verbinding zodat het pand goed gebruikt wordt. Ook meer mensen en organisaties buiten Vorchten weten De Verbinding te vinden. Dat is ook goed voor de kerk omdat we een financiële bijdrage krijgen bij een positief exploitatie resultaat. Over 2023 was dat € 4.261 en het resultaat over 2024 ziet er ook goed uit. Vanwege de goede bezetting moet je wel tijdig reserveren als je De Verbinding wilt gebruiken. In de keuken van De Verbinding ligt ook een map waarin we ons verbruik noteren. Hierbij een oproep aan het koffieteam en anderen om het verbruik accuraat te noteren.

Oude schatten

In de komende periode vindt er een archeologisch onderzoek plaats rondom de kerk. Vrijwilligers van de Historische Vereniging Heerde gaan met metaal detectoren over de percelen wandelen op zoek naar historisch objecten. Uiteraard met toestemming van de pachters. Mocht er iets van waarde worden gevonden dan is dat eigendom van de kerk en wordt het tentoongesteld tijdens Heerde850.

Kerkbalans 2025

We hebben vrijdag 24 januari de actie Kerkbalans afgesloten in De Verbinding. Wat zijn we dankbaar voor het resultaat. Het totaal is €26.655.00 en we hebben alle briefjes nog niet binnen. Dank voor uw gift! Dat is voor ons bemoedigend!

Theatervoorstelling "Rouwt"

Op vrijdag 14 maart 2025 om 20.00 uur vindt in de De Noordgouw te Heerde de bijzondere theatervoorstelling "Rouwt" plaats. Op de website staat: "Beleef onze aangrijpende theatervoorstelling over verlies en rouw.

Een avond vol herkenning en verbinding, met een lach en een traan. Laat je meenemen in dit bijzondere verhaal over de worsteling tijdens het einde van het leven en de veranderende relatie met je partner, omgeving en God. Hoe verweef je rouw in het leven, en hoe ga je als naaste om met iemand die rouwt? Samen ontdekken we deze vragen, omdat we allemaal, vroeg of laat en de één heftiger dan de ander, te maken krijgen met rouw."

Voor meer informatie en kopen van tickets zie <https://rouwt.nl/>



Ontvangen

Van de jagers € 75,-
De Kerkrentmeesters

16-30 jongeren

Tijdens de bijeenkomst over 'Tijd met God' vertelde Sara van Dijk hoe ze dat vorm gaf in haar leven. Daarbij had ze een schilderij die ze op school had gemaakt meegenomen.

Je ziet een plafond in de school dat is opengebrosen en daarbij kijk je naar de blauwe lucht en sterren. Je ziet engelen, bazuinen en Jezus zit op het bankje. Als groep hebben we verder over het onderwerp gesproken.



Bloemengroet

In de maand januari kregen de volgende personen een bloemengroet:

Gerben en Krista van Werven

Jennie Eikelboom

Nanette Dijkman



We mochten nog een gift van €30.- ontvangen voor de kerst attentie.

Onze dank hiervoor.

We kregen mooie foto's doorgestuurd van bloeiende Amaryllisbollen die bij de 70+ ers zijn gebracht als kerstgroet.

Altijd leuk als hier later weer een reactie op komt als de bol uitkomt en de bloem is gaan bloeien

De diaconie



Collecte

2 febr. Noodhulp Midden-Oosten Israël en Gaza

9 febr. Regenbooggroep

Kinderlied

In de maand februari is het kinderlied:

'Sorry zeggen'



Oppasrooster

Februari

2 Gera - Dora

9 Karlijn

16 Yvonne - Evi

23 Henriëtte

Maart

2 Hanneke - Anne



Schoonmaakrooster

De Verbinding week 6 4-9 febr. Jennie, Zwier, Driesje

De kerk week 8 18-23 febr. Janny, Marjolein, Henriët

Het rooster is enkele jaren geleden gemaakt. Wilt u/jij ook graag helpen of moet je naam van de lijst geef het door.

Koffiedrinken na de dienst

2 febr. fam. G. Smit en fam. P. Plug

2 maart fam. S. Vels en fam. R. Schouten

Vermeld duidelijk in de map van de kerk hoeveel koffie/thee ect. is gebruikt.



Agenda Locatie De Verbinding tenzij anders vermeld

2 febr. voorstellen nieuwe gemeenteleden en koffiedrinken na de dienst

2 febr. Jongeren 16-30 Onderwerp: 'Vergeving'

2 febr. 14.00 uur Open café

5 febr. 18.45 uur Follow Me

9 febr. 14.00 uur Open café

9 febr. 16.30 uur Opendeurdienst

10 febr. 20.00 uur Gebedskring bij Harry de Velde Marledijk 23

12 febr. 19.30 uur cursus Maak ze sterk

12 febr. 19.30 uur Kerkenraadsvergadering

13 febr. 9.30 uur Zus en Zo

13 febr. 19.30 uur Handwerkcafé

16 febr. 14.00 uur Open café

17 febr. 20.00 uur Mannengroep 'Openbaring'

19 febr. 18.45 uur Follow Me

23 febr. 14.00 uur Open café

26 febr. 14.00 uur Kinderbingo

27 febr. 9.30 uur Zus en Zo

28 febr. 20.00 uur Buurtcafé



Kerkdiensten

			Gast vr/hr.	TV- team
2-feb	9.30	ds. J.P. van Ark	Willemien	Hermen
9-feb	9.30	drs. C. van Dijk	Erika	Theo
9-feb	16.30	ds. J.P. van Ark		Germa
16-feb	9.30	ds. M.J. Schuurman	Diane	Richard
23-feb	9.30	ds. G.J. Wolters	Korrie	Jeroen
2-mrt	9.30	ds. H. Brandsen	Ria	Herman

Dankbaarheid

Het is half januari 2025 als ik deze bijdrage schrijf voor het kerkblad.

Het zijn grijze dagen en de zon laat zich niet tot weinig zien. Ik hoorde van verschillende mensen een reactie op dit type weer:

- Ik word er somber van.
- Wat saai dit weer, maar moet het er maar mee doen.
- Ach, de zon komt vanzelf wel weer.

Bij het horen van de reacties moest ik aan uitspraken van mensen denken die verschillende reacties op het leven geven als het even wat minder gaat. Dan wordt gezegd dat het aan je karakter ligt, of zo ben ik nu eenmaal zo.

Saskia en Serge zongen in de zeventiger jaren het lied 'Het zijn de kleine dingen die het doen'

Dat kleine beetje zon waar je al weken op wacht

Die uitgestoken hand, die je van hem niet had verwacht

Dat kleine bosje bloemen en precies op dat moment

Die onverwachte brief als je alleen of eenzaam bent.

`t Zijn de kleine dingen die het doen.....

Kunnen we als christen het verschil maken in een wereld waar zoveel verdriet en eenzaamheid is? Kunnen we er samen aan werken?

Als titel boven dit stukje heb ik 'dankbaarheid' gekozen. Jezus zegt: 'Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven'. Bent u dankbaar?

*Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor deze nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag*

*Dank U voor alle bloemengeuren
dank U voor ieder klein geluk.
Dank U voor alle held're kleuren,
dank U voor muziek*

*Dank U dat U in moeilijkheden
dank U dat U in pijn en strijd,
toch steeds bij ons zijt*

*dank U dat U in alle tijden
Dank U dat ons uw woord bewaarde
Dank U dat U uw Geest ons geeft.
Dank U dat ieder mens op aarde
van uw liefde leeft*

*Dank U, uw liefde kent geen grenzen
dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.*

Johan Vorderman

COLOFON

Voorganger:

Ds. Hans van Ark 06-21879108 hans.van.ark@kerkvorchten.nl

Kerkrentmeesters:

Gerben van Werven 0631388294 gerben.van.werven@kerkvorchten.nl

Wim van de Weg 0578691032 wim.van.de.weg@kerkvorchten.nl

Adri Veldwijk 06-53502803 adri.veldwijk@kerkvorchten.nl

Diakenen:

Hein Vels 0384470061 hein.vels@kerkvorchten.nl

Bert Draaijer 06-24145890 bert.draaijer@kerkvorchten.nl

Driesje Wonink 06-45671064 driesje.wonink@kerkvorchten.nl

Ouderlingen:

Hettie Töpfer 06 14354157 hettie.topfer@kerkvorchten.nl Ouderling Heerde- Oene-
Epe- Zwolle

Johan Vorderman 06-12098831 johan.vorderman@kerkvorchten.nl Ouderling: Vorchten

Marina de Velde 0578631216 marina.de.velde@kerkvorchten.nl Ouderling: Marle-Wapenveld

Scriba:

Bert Draaijer 06-24145890 scriba@kerkvorchten.nl

Koster:

Wilco Dijkhof 0621103970

Jan Wonink 0651941923

Organist:

Albert Dijkslag 0578631205

Livestream:

Jeroen Töpfer 06-36229728

Ledenadministratie:

Theo van de Berg 06-12538571

Kerkblad:

Germa Smit 06-82659093

Johan Vorderman 06-12098831 johan.vorderman@kerkvorchten.nl

Collectemunten:

Gerrit van Ewijk 06-51632526

Bankrekeningen:

Kerkrentmeesters NL04RABO0326501401

Diaconie NL93RABO0326583025

Reserveren de Verbinding

Marten van Oorspronk 06-22653934 Reserveren algemene activiteiten en privéfeestjes

Johan Vorderman 06-12098831 Reserveren kerkelijke activiteiten

Wilt u De Verbinding gebruiken, zorg dat u het op tijd reserveert.

Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 21 februari inleveren bij Johan Vorderman

Johan.vorderman@kerkvorchten.nl