



Mei 2025  
31e jaargang nr. 5

# HET VORCHTER KERKBLAD

[www.kerkvorchten.nl](http://www.kerkvorchten.nl)

## Met zonder Jezus

Hemelvaart valt dit jaar op donderdag 29 mei. Voor het eerst gaan we het samen vieren met de Vrij Evangelische Gemeente van Heerde en de Petruskerk van Wapenveld. Met een openluchtdienst bij de Wapenvelder molen en wie wil, kan er gezamenlijk op de fiets naar toe. Allemaal mooi.

Maar met de betekenis van Hemelvaart hebben mensen het soms wel moeilijk. Waarom zou je vieren, dat Jezus er niet meer is? Het zou toch veel mooier zijn als Hij er nog wel was!

Dus gaan veel mensen anno 2025 anderen dingen doen. Dauwtrappen bijvoorbeeld. Dat schijnt nog een oude plattelandstraditie te zijn, dat mensen met hun blote pootjes 's ochtends vroeg in het natte gras gingen dansen. De hele lange winter zaten de voeten opgeborgen in de klompen. Nu mochten de voeten wel eens verwend worden. Dat hele ritueel zou een genezende werking hebben. Maar daar geloof ik niks van, volgens mij word je er alleen maar verkouden van.

Dit jaar vieren we Hemelvaart dus in de buitenlucht. Niet vanwege die blote voeten en het natte gras. Wél, omdat je buiten nog dichterbij de hemel kunt zijn. Rechtstreeks contact met boven. Hemelvaart is het omgekeerde feest van Kerst. Kerst op de kop zeg maar. Met Kerst ging de hemel open en reikte God naar de aarde. Hij werd mens, Jezus! Met Hemelvaart gaat het precies andersom. De mens keert terug naar God. Jezus gaat ons voor, Hij is de kwartiermaker. Hij maakt in de hemel onze plaats vast in orde, zodat we straks rustig kunnen thuiskomen.

Maar wat betekent Hemelvaart nú? Vergelijk het maar met als kinderen zeggen, zodra het mooi weer wordt 'met zonder jas' naar buiten te willen. Kun je nog honderd keer zeggen dat het is 'met jas' of 'zonder jas', maar kinderen blijven hardnekkig 'met zonder jas' zeggen. Grappig genoeg weet iedereen wel precies wat zo'n kind bedoelt. Die kinderen weten heel goed, dat ze een jas hebben en wat de beschermende functie ervan is (met dus), maar vertrouwen op het mooie weer en durven wel zonder te gaan (zonder dus).

Zo is het met Hemelvaart ook: het is het feest 'met zonder Jezus'. We weten goed, dat we een Heiland hebben en wat Zijn bescherming met ons doet (met ons dus), maar voor dit moment moeten we het even zonder Zijn lichamelijke aanwezigheid moeten stellen (zonder dus). In plaats daarvan schonk Hij ons Zijn geest. Dat vieren we. Weet u, daar word ik eigenlijk zo vrolijk van, dat ik dan zo nodig best even met m'n blote pootjes in het natte gras wil gaan staan, met zonder sokken, dat dan weer wel.

ds. Hans van Ark.

# Hagepreek 2025

## Samenkomst op Hemelvaartsdag

Petruskerk Wapenveld, Hervormde Gemeente Vorchten en Kruiskerk Heerde

Donderdag 29 mei om 10:00 uur bij molen "de Vlijt" in Wapenveld.

Muzikale begeleiding door muziekteam en accordeon. Er zijn activiteiten voor de jongste kinderen.

Na afloop is er koffie, thee of limonade met iets lekkers in de boomgaard bij "Eetit bij Edith".

Iedereen is van harte welkom.



Zie verder informatie elders in het kerkblad.

## Wij gedenken Ton van de Vosse

7 februari 1942- 5 april 2025

Hij hoopte nog zo weer naar huis te mogen komen. Samen met Gerrie rond de houtkachel. Maar ondanks dat hij dapper werkte aan zijn herstel en probeerde de moed erin te houden, mocht het niet zo zijn. De gezondheid verslechterde steeds verder, er komt wel wat bij, maar er gaat niks weer, zei Ton dan. In een overvolle kerk kwamen velen op donderdag 10 april samen om de dankdienst voor zijn leven bij te wonen. Dat zegt wel wat over voor hoeveel mensen Ton van de Vosse in zijn leven betekenisvol is geweest. Hij zou overigens de laatste zijn om dat hardop te bevestigen. Hij was tevreden met hoe het ging en gebruikte daar geen grote woorden voor.

Ton was een dienend mens. In zijn eigen gezin, betrokken bij de opvoeding, niet alleen van zijn eigen kinderen, maar ook van zijn pleegkinderen. Betrokken bij en altijd klaar staan voor zijn kleinkinderen. Maar zeker ook betrokken was bij de kerk van Vorchten! Ton was ooit lid van de kerkenraad, maar iedereen kent hem toch in de eerste plaats als onze koster. Altijd aanwezig, rust brengend en trouw. Met een grote kennis van de geschiedenis van de kerk. Hij werd gewaardeerd om zijn nuchtere levenswijsheid. Hij zou overigens de laatste zijn om zich daarop te laten voorstaan. Als boerendanser bij de Cannenburch dansers stond hij wel graag op de voorgrond, hij zong er als solist het hoogste lied. Geloven en dagelijks leven liepen voor Ton hand in hand samen. Geen man van uitgebreide theologische verhandelingen. Maar Hij wist wel van Wie hij het moest hebben. En dan wees hij naar boven, van Hem moet ik het van hebben. Uit dat vertrouwen haalde hij ook zijn moed om elke keer, ook toen zijn lichaam rake klappen te verwerken kreeg. Elke keer opnieuw te zeggen, maar ik wil toch proberen er weer bovenop te komen. Want hij had het leven met Gerrie, samen bij die houtkachel zo lief. In vertrouwen namen we afscheid van een gewone man, die juist daardoor voor veel mensen bijzonder was. De man die als geen ander op eerste Kerstmorgen het Kerstevangelie kon lezen in onvervalst dialect. Maar bovenal zal Gerrie hem missen, hij was altijd zo goed voor haar. Wilco en Petra, Peter en Ria, pleegkinderen Joop en Antonella moeten verder zonder zijn vanzelfsprekende aanwezigheid. Maar aan het einde van de dienst konden we wel zeggen: het is goed zo. Hij is geborgen en veilig.



We leven mee met.....

### **Jan Wonink**

Jan (Kerkweg 3 in Vorchten) werd maandag 21 april, nadat hij zich al een paar weken niet fit voelde, opgenomen op de hartafdeling van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Zijn hartklep bleek aangetast door een bacterie. De volgende dag werd hij tijdens een acht uur durende operatie geopereerd. Dit is een heftige ervaring voor Jan en Gerdien. De operatie lijkt geslaagd, maar het herstel zal veel tijd kosten. Voor Gerdien en de beide zoons Rutger en Frank is dit niet niks. Jan zelf was er vlak voor zijn operatie rustig onder en was vol vertrouwen dat hij in 'Goede Handen' zou zijn. Dat geloofsvertrouwen, dat God erbij is, dat is ons gebed voor hen van velen uit de gemeente.

**Jenny van Ark** mocht net voor Koningsdag na een verblijf van vijf weken in ziekenhuis en revalidatiecentrum weer thuiskomen. Ze loopt voorlopig nog met krukken en heeft haar werkzaamheden met de koren en op de school weer opgepakt. Iedereen vertelt haar rustig aan te doen. Ze doet haar best daarnaar te luisteren, maar krijgt ook veel energie van haar muzikale werk.

Rond de gezondheid van **Herman Jongerman** (Bankenburgerweg 3 in Wapenveld) leken zich even wat donkere wolken samen te pakken, maar alles viel gelukkig mee. Herman is nog steeds bezig met chemokuren en die doen gelukkig hun werk ook. Veel sterkte en Gods nabijheid wensen we Jenny en Herman Jongerman toe.

Ook **Gerard Smit** (Losweg 1 in Vorchten) kampt met gezondheidsklachten. De laatste knieoperatie is goed geslaagd, maar de rest van het lichaam wil nog niet erg. Hopelijk doet de lentezon Merry en Gerard goed, ze ervaren samen, dat God hun leven ook op dit deel van de levensweg leidt!

### **Bericht van overlijden**

Zaterdag 26 april is overleden op de leeftijd van 61 jaar **Bert Eilander** gewoond hebbende aan de Bloemstraat 42 in Heerde. Zaterdag 3 mei is er van 10.15-10.45 uur gelegenheid om de familie te condoleren in De Verbinding en om 11.00 uur is de afscheidsdienst in de kerk. De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden. Het in memoriam volgt in het volgende kerkblad.

Hartelijke groeten van ds. Hans van Ark

## Vanuit de Kerkenraad

De plannen voor het jaar 2026 waarin Heerde 850 bestaat zijn in volle gang. Op 13 mei is er een volgende vergadering, het zou mooi zijn als er een gemeentelid uit Vorchten mee wil denken in de plannen. Is dit iets voor u/jou? Geeft het even door aan iemand uit de kerkenraad.

## Kerkrentmeesters

- Restauratie kerk: De vergunning hiervoor is verleend door de provincie. Voor de definitieve subsidieaanvraag is de begroting door onze adviseur aangepast met nieuwe tarieven; deze is verhoogd naar € 556.744,73. De maximale Rijkssubsidie bedraagt € 250.000, we hebben daarom onze garantieverklaring moeten verhogen naar € 307.750.

## Diaconie

- Er is weer een IDO overleg geweest waar een aantal besluiten zijn genomen. Tussen 10 en 15 juni zal er een collecte zijn voor zomerrugzakjes voor kinderen die hiervoor in aanmerking komen. Er zijn 715 adressen in Heerde in de schuldhulpverlening, hiervan krijgt 9% daadwerkelijk hulp (dit is op vrijwillige basis, velen willen geen hulp)
- Elise Töpfer zal op 11 mei iets vertellen over haar tijd in Tanzania. 11 mei is het Moederdag, een goed moment om aandacht te besteden aan het vele vrouwenleed op onze wereld.

## Pastoraat

- De activiteiten rondom Pasen worden besproken. We kunnen inmiddels terugkijken op een mooie tijd (zie verder in dit kerkblad) Vroegtijdig beginnen met bespreken van Kerst en eventuele muzikale begeleiding (VIVO is er niet bij)
- Op 23 april sluit de Follow Me groep het seizoen af met een gezellige avond. 4 mei is er weer een bijeenkomst van de jongeren na afloop van de dienst.

## Hulp bij de tuin/klusploeg

De tuin/klusploeg zoekt extra handjes. Wie zou kunnen helpen om ervoor te zorgen dat de omgeving van de kerk, begraafplaats en De Verbinding er netjes bij blijft liggen.

Informatie bij Wim van de Weg

## De Heer is waarlijk opgestaan - Hof van Lof

Wat een bijzondere mooie Pasen hebben we gehad.



Het begon met de Paasjubel op het kerkplein met droog weer en een bescheiden zonnetje. We hebben mooie liederen gezongen en het Paasevangelie werd voorgelezen.



Daarna het gezamenlijke en heerlijke Paasontbijt met belegde broodje, pannenkoeken en paaseieren! Wat was dat lekker en gezellig.

Om half 10 begon de Paasdienst in de kerk die versierd was met prachtige bloemstukken met een frisse bloemengeur. Daar is echt werk van gemaakt.



De oude Paaskaars is met Goede Vrijdag uit de kerk gedragen. De nieuwe Paaskaars - als symbool van een nieuw opstandingsleven - is door de koster Wilco Dijkhof binnengedragen.

De preek ging over de Hof van Lof en de bloemstukken hebben daar een prachtig beeld van gegeven.

In dienst heeft de muziekvereniging VIVO uit Veessen ons begeleid met het zingen. Wat klonk dat prachtig in onze kerk. Fijn dat zij er waren.



In deze dienst is Ria van Dijk bevestigd en gezegend als ouderling-kerkrentmeester. We zijn verheugd en dankbaar dat Ria dit ambt heeft aanvaard en de kerkenraad op volle sterkte is! Ria gaat Wim van de Weg opvolgen. Wim blijkt nog even ouderling-kerkrentmeester en zal na de zomer zijn ambt neergeleggen.



Al met al een bijzondere mooie Paasochtend die we als gemeente mochten met elkaar mochten vieren.

De Heer zij geprezen!

Adri Veldwijk



## Terugblik van de paasmiddag van 14 april 2025!

Wij werden welkom geheten door de dames van de commissie in de Verbinding. Het zag er weer heel gezellig uit met mooie versierde tafels. Met daarop etagère met lekkere koeken, en luxe op gevouwen servetten met daarin paaseitjes en vaasjes met mooie narcisjes. En wij werden al snel voorzien van koffie/ thee. Janny heette ons welkom en opende met gebed. Er lagen mooie verzorgde liturgie op tafel met als thema: De tuin van Gethsemane. Wij zongen samen prachtige paasliederen en er werden gedichten voor gelezen. Diane las met ons Matheus 26, vers 36-46 In Gethsemane. Wij kregen ook nog een lekker advocaatje met slagroom of frisdrank/ wijntje.



Ook de toastjes ontbraken niet. Ds. van Ark hield een mooie meditatie over het lijden van Jezus, hoe hij in de tuin van Gethsemane was met zijn discipelen om daar aan de voet van de Olijfberg te gaan bidden. Toen hij terugkwam smeekte hij zijn discipelen om niet in slaap te vallen. Tot drie maal toe vielen ze wel in slaap. Wat voelde Jezus zich alleen door iedereen verlaten. Dominee gaf ook het voorbeeld van Mozes die ook alleen op de Olijfberg was gestorven. Dominee herdacht ook nog de mensen die ons ontvallen waren, kort of langere tijd geleden. Na de meditatie zongen we weer paasliederen en werd er een gedicht voor gedragen. Dominee dankte en bad met ons voor de maaltijd het gezamenlijke Onze Vader.

De paasmaaltijd was weer goed verzorgd door de dames, er was weer heerlijke soep en verschillende soorten brood, salade en een heerlijke kroket en de eitjes mochten ook niet ontbreken.

Wij sloten de middag af met staande U zei de glorie te zingen. De dames werden bedankt voor het vele werk bij het naar huis gaan kregen we allemaal leuke attentie. Ook was de mooie theepot weer aanwezig voor de onkosten. Zo ging iedereen tevreden naar huis.



Attie Draaijer

## 5 mei Bevrijdingsdag

Op 5 mei vieren we 80 jaar bevrijding. Ook in Vorchten. Rond 10.30 komt het bevrijdingsvuur uit Wageningen aan bij het MFC De Verbinding in Vorchten. Daar zal een korte ceremonie zijn met een toespraakje van de burgermeester. Jullie zijn uitgenodigd om erbij aanwezig te zijn en dan krijg je koffie met een speciale lekkere bevrijdingskoek. Daarna - rond 11.00 uur - krijgen we een uniek optreden van onze eigen Wim van de Weg. Wim is een fervent banjospeler en dat doet hij al jaren.



Wim zal niet alleen een vijftal nummers spelen maar hij gaat ook vier waar gebeurde verhalen vertellen over Vorchtenaren tijdens de oorlogsjaren. Dit wordt een éénmalig boeiend optreden van een rasechte Vorchtenaar en dat wil je niet missen. Rond 12.00 krijgen we een soepje (vrijheidsmaaltijd) aangeboden (max. 50 personen opgeven bij Johan Vorderman

0612098831) en gaat het programma verder met een accordeonspeler en om ongeveer 14.00 een optreden van de band Speule uit Veessen. Daartussen door luisteren we naar muziekoptredens van de dorpsjeugd.

## Fietsen langs de IJssel op tweede Pinksterdag

In het kader van de samenwerking met de kerken langs de IJssel is het idee ontstaan om op tweede Pinksterdag een gezamenlijke fietstocht te organiseren. Omdat er nog niet uit elk van de vijf kerken een contactpersoon is gevonden die het ziet zitten om dit mogelijk te maken, zal de fietstocht in eerste instantie georganiseerd worden door de gemeenten Welsum en Vorchten. Over de invulling en vertrektijden volgt nader bericht (in het volgende kerkblad en via de kerk app) maar bij deze alvast: save the date! Zet 9 juni in uw/jouw agenda en ga meefietsen langs mooie plekjes in onze buurtschappen. Wil je niet meefietsen maar wel de gezelligheid meemaken? We zoeken nog een aantal vrijwilligers voor het schenken van koffie of iets anders bij de Verbinding. Wil je meehelpen, meld je dan bij Marina de Velde.



## Hagepreek Hemelvaartsdag 29 mei 2025!

Dit jaar is het extra bijzondere melding voor wat betreft de viering van Hemelvaartsdag. Deze wordt uitgebreid want naast de VEG Kruiskerk Heerde met de Petruskerk Wapenveld, neemt nu ook de Hervormde gemeente Vorchten deel aan deze viering. Bij goed weer gebeurt dit weer in de buitenlucht bij molen de Vlijt in Wapenveld en bij minder goed weer wordt er uitgeweken naar de Petruskerk aan de Kwartelweg waar alle drie de kerken (met gasten) daar hun Hemelvaartsdienst kunnen beleven. De dienst begint om 10.00 uur en in de kuil voor de molen staan weer een aantal houten klapstoelen, maar je kunt natuurlijk ook zelf een stoel meenemen of een fleurig kleedje om op het gras plaats te nemen.

ds. Gijs Bleijenberg heeft dit jaar de algehele leiding en er is muzikale begeleiding door een muziketeam en begeleiding met accordeon. Het centrale thema is dit keer: Sta niet zo te staren!

De kinderen gaan tijdens de dienst in optocht naar een knutsel- en spelprogramma. Na de dienst is er koffie/thee/fris en.....cake!

Het leek ons mooi om de gezamenlijkheid te onderstrepen door, ook dit jaar weer samen fietsend aan te komen bij het molenterrein. Dus pak de fiets en ga samen op weg vanaf de Kruiskerk of vanaf de PKN-kerk Vorchten naar de Petruskerk aan de Kwartelweg. Fietsers van de Petruskerk: wachten bij het kerkplein de mensen uit Heerde en **Vorchten op die om uiterlijk 09.00 uur bij De Verbinding zijn vertrokken** en rond 09.30 uur bij de Petruskerk verwacht worden.

Van harte welkom!

Nog even op een rijtje: wie, wat, waar enz.

Openluchtdienst bij molen de Vlijt, Hemelvaartsdag 29 mei 10.00 uur.

Na de dienst koffie/thee/fris met cake.

Speciaal kinderprogramma.

Fietstochten vanaf de Kruiskerk of PKN Vorchten via de Petruskerk naar de molen Collecte voor kledingbank 'de Cirkel' in Heerde en voor "om de hoek" (bij Nicole) in Wapenveld.

Vrijwillig programma aansluitend: Wandelroutes beschikbaar van 3,5 en 13,4 km en fietsroutes beschikbaar van 36, 46 en 51 km.

## **Restauratie Kerk & Toren**

De Flora & Fauna vergunning is verstrekt door de provincie Gelderland en dat betekent dat aan alle vereisten is voldaan voor de definitieve aanvraag van de Rijkssubsidie. Deze aanvraag is 10 april ingediend en we verwachten in de loop van mei hier bericht over te krijgen.

Omdat deze procedure meer tijd in beslag neemt dan verwacht beginnen we later met de restauratie dan was voorgenomen. Hierdoor is de begroting naar boven bijgesteld vanwege de gestegen loonkosten. De begroting is nu € 556.745 en we verwachten een subsidie van € 250.000

Zodra de subsidie is toegekend gaan we met de aanbesteding aan de slag om, op advies van onze adviseur SBKG, de aannemers te kiezen. We weten dan ook wat de uiteindelijke aanneemsom zal zijn en hoe de planning eruitziet. Misschien kunnen we dit najaar de start maken.

Tegelijkertijd gaan we andere fondsen aanschrijven voor subsidies en we zoeken nog een manier om lokale ondernemers te laten sponsoren. Hiervoor is jullie inzet in jullie netwerk gewenst.

De Flora & Fauna vergunning vereist dat gedurende de renovatie de vliegbewegingen van de vleermuizen en vogels gemonitord worden en vastgelegd worden in een formele rapportage. De extra kosten hiervoor bedragen € 18.700 en dat is niet voorzien. We gaan proberen of het monitoren ook door eigen mensen georganiseerd kan worden om op deze kosten te besparen.

## **VOG & Vertrouwenspersoon**

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt per 1 juli 2025 verplicht voor de kerk Vorchten.

De VOG is een verklaring van de overheid waaruit blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor een specifieke taak of functie in de samenleving. VOG's zijn met name van belang voor vrijwilligers en beroepskrachten die één-op-één contacten hebben met kwetsbare groepen of mensen in een afhankelijkheidssituatie of die vertrouwelijke gegevens verwerken of met financiën omgaan. Dit geldt voor alle ambtsdragers en een aantal vrijwilligers in de kerk.

Ria van Dijk gaan deze VOG's verzorgen en het kan zijn dat je door haar benaderd wordt.

In de loop van mei kunnen we twee namen bekend maken van de vertrouwenspersonen voor de kerk Vorchten. Gemeenteleden kunnen bij hen terecht met hun vragen, vermoedens en meldingen waarmee ze niet naar een ambtsdrager kunnen gaan. Deze vertrouwenspersonen zijn geen lid van de kerk Vorchten zodat er voldoende afstand is om de meldingen goed te behandelen.

De actie Kerkbalans staat op € 19.725 Elke maand komt er geld binnen en dat is mooi. Maar we hebben ook toezeggingen van één (jaar)bijdrage. Hierbij een vriendelijk verzoek om deze jaarbijdrage binnenkort over te maken. Bij voorbaat hartelijk dank.

IPH staat voor Interkerkelijk Plat Form Heerde en daar is een Heerde850 commissie die de betrokkenheid van de kerken bespreekt voor dit jubileumfeest in de gemeente Heerde. Het plan is om op de 1e zondag van 2026 in alle kerken aan het jubileumjaar aandacht te geven. Hiervoor zijn 2 speciale liedteksten geschreven er komt er een preekschets of thema waarom dit jubileum kerkelijk zo belangrijk is. De afscheiding van kerkelijk Epe vond plaats in de kerk Vorchten en dat heeft ook een geestelijke betekening. Verder wordt er gedacht aan het openstellen van kerken (doen we al), het aanleggen kerkenpaden (we hebben al een klompen pad).

'Heerde Zingt' zal plaatsvinden in de tent tijdens het jubileumweekend Heerde850 in Vorchten. In 'Heerde Zingt' zullen meerdere koren uit Heerde gaan zingen.

De 'proclamatie' van 850 jaar geleden zal voorgedragen worden in de kerk Vorchten gezien de historische locatie.

Vorchten (kerk & dorp) organiseert op 13 mei de 'kartrekkersbijeenkomst' in De Verbinding (aanvang 20.00 uur) die die verschillende programmaonderdelen gaan realiseren tijdens ons jubileumweekend. De kerk is betrokken bij een expositie in de kerk, het projectkoor van Hans & Jenny van Ark en de formele opening van het jubileumjaar.



### **Blij verrast**

Wij zijn blij verrast door de ontvangst van de donatie van € 293,50 op de actiepagina van het Leger des Heils voor de soepbus in Zwolle.



Mede met de bijdrage vanuit de Kerk in Vorchten zijn wij in staat om ons werk uit te kunnen voeren met de soepbus. In Zwolle gaan wij al ruim 25 jaar 4 keer per week op stap met de soepbus.

Per avond hebben wij 3 haltes waar mensen die dakloos of eenzaam zijn een kop soep, koffie en brood kunnen halen.

Ook proberen wij nader in contact te komen met onze bezoekers. Op die manier proberen wij de hulp te kunnen bieden die nodig zijn.

Nogmaals dank voor de betrokkenheid bij het werk van het Leger des Heils.

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helpen. Ook de steun vanuit de kerk in Vorchten draagt daaraan bij.

Wilt u ook onze dank en waardering overbrengen aan de mensen die hebben bijgedragen.

Als er verder nog vragen zijn, dan ben ik daarvoor beschikbaar.

Met vriendelijke groet, Eddy Vulperhorst

## Bloemengroet

In de maand april ontvingen de volgende personen een bloemengroet:

Riek Niesing

Nieske Kas

Mevr. Bruggert

Ria v. Dijk



## Collecte

11 mei Missionair werk, de kerk op sociale media

18 mei Compassion

## Kinderlied

In de maand mei is het kinderlied:

Bijbel als levensbron.



## Oppasrooster

MEI

4 Hanneke - Evi

11 Ciska - Anne

18 Krista

25 Gerdien - Sarah



## Schoonmaakrooster

De Verbinding week 18 28 april- 3 mei Jennie, Zwier en Driesje

De kerk week 20 12-17 mei Jannie, Marjolein en Henriët

## Koffiedrinken na de dienst

4 mei fam. H.J. Dalhuisen en fam. H. van Norel

1 juni fam. R. Schouten en fam. H. Colijn

6 juli fam. W. van de Weg en Germa en Dora Smit

Vermeld duidelijk in de map van de kerk

hoeveel koffie/thee ect. is gebruikt.



**Agenda** Locatie De Verbinding tenzij anders vermeld

4 mei Na koffiedrinken bijeenkomst jongeren 16-25 jaar

4 mei 14.00 uur Open café

5 mei Activiteiten Bevrijdingsdag

10.30 uur Aankomst bevrijdingsvuur in Vorchten

11.00 uur Wim van de Weg op banjo en oorlogsverhalen

12.00 uur Vrijheidsmaaltijd

8 mei 9.30 uur Zus en Zo

8 mei 19.30 uur Handwerkcafé

11 mei 14.00 uur Open café

13 mei 20.00 uur Heerde 850 informatieavond

18 mei 14.00 uur Open café

19 mei 20.00 uur Mannengroep

22 mei 9.30 uur Zus en Zo

25 mei 14.00 uur Open café

29 mei 10.00 uur Openluchtdienst bij Molen de Vliet in Wapenveld

Gezamenlijk vertrek vanaf De Verbinding met fiets om 9.00 uur

30 mei 20.00 uur Buurt café

9 juni Fietsen langs de IJssel

Gemeenteweekend 4 en 5 oktober



## Kerkdiensten

				gast vr/hr.	TV- team
4-mei	9.30	ds. J. Kramer		Gera	Jeroen
11-mei	9.30	ds. R.J. Kranen		Hein	Richard
18-mei	9.30	ds. J.P. Stoel		Merry	Germa
25-mei	9.30	ds. G. Lubbersen		Krista	Hermen
29-mei	10.00	Openluchtdienst	Molen de Vliet		
1-jun	9.30	Dhr. J. van de Zee		Wilma	Jeroen

## COLOFON

### **Voorganger:**

Ds. Hans van Ark 06-21879108 hans.van.ark@kerkvorchten.nl

### **Kerkrentmeesters:**

Gerben van Werven 06-31388294 gerben.van.werven@kerkvorchten.nl

Wim van de Weg 0578-691032 wim.van.de.weg@kerkvorchten.nl

Adri Veldwijk 06-53502803 adri.veldwijk@kerkvorchten.nl

Ria van Dijk 06-46158585 ria.van.dijk@kerkvorchten.nl

### **Diakenen:**

Hein Vels 038-4470061 hein.vels@kerkvorchten.nl

Bert Draaijer 06-24145890 bert.draaijer@kerkvorchten.nl

Driesje Wonink 06-45671064 driesje.wonink@kerkvorchten.nl

### **Ouderlingen:**

Hettie Töpfer 06-14354157 hettie.topfer@kerkvorchten.nl Zoude Ouderling Heerde- Oene- Epe-

Johan Vorderman 06-12098831 johan.vorderman@kerkvorchten.nl Ouderling: Vorchten

Marina de Velde 0578-631216 marina.de.velde@kerkvorchten.nl Ouderling: Marle-Wapenveld

### **Scriba:**

Bert Draaijer 06-24145890 scriba@kerkvorchten.nl

### **Koster:**

Wilco Dijkhof 06-21103970

Jan Wonink 06-51941923

### **Organist:**

Albert Dijkslag 0578-631205

### **Livestream:**

Jeroen Töpfer 06-36229728

### **Ledenadministratie:**

Theo van de Berg 06-12538571

### **Kerkblad:**

Germa Smit 06-82659093

Johan Vorderman 06-12098831 johan.vorderman@kerkvorchten.nl

### **Collectemunten:**

Gerrit van Ewijk 06-51632526

### **Bankrekeningen:**

Kerkrentmeesters NL04RABO0326501401

Diaconie NL93RABO0326583025

### **Reserveren de Verbinding**

Marten van Oorspronk 06-22653934 Reserveren algemene activiteiten en privéfeestjes

Johan Vorderman 06-12098831 Reserveren kerkelijke activiteiten

*Wilt u De Verbinding gebruiken, zorg dat u het op tijd reserveert.*

Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 24 mei inleveren bij Johan Vorderman

Johan.vorderman@kerkvorchten.nl