



April 2025
31e jaargang nr. 4

HET VORCHTER KERKBLAD

www.kerkvorchten.nl

Voicemail

Als ik aan mensen vraag, waar denkt u dat u na uw overlijden naar toe gaat, krijg ik verschillende antwoorden. Sommige mensen weten het niet en wijzen erop, dat de bijbel ook vaak beelden gebruikt als het over de hemel gaat.

Maar als ik na het overlijden van mijn schoonvader mijn schoonmoeder ophaalde uit Kampen, dan wees ze op de lang gestrekte Kamperstraatweg tussen Kampen en Wezep (het zogeheten lange end) vaak op de wolken die je daar zo prachtig boven de weilanden kunt zien. Ze zei dan over mijn eerder overleden schoonvader: kijk dáár, dáár zingt hij nu voor eeuwig.

Ik moet ook denken aan wat ik eens hoorde over een jonge vrouw. Ze krijgt bericht, dat haar vader woonachtig in een verre stad plotseling is overleden. Ze kan het nauwelijks geloven. Gisteren heeft ze haar vader nog aan de telefoon gehad. Maar zijn buurman heeft zojuist zelf gebeld met een verdrietig bericht: haar vader heeft een hartstilstand gehad, hij leeft niet meer.

Natuurlijk wil ze snel naar het huis van haar vader toe. Ze pakt haar kleren in de koffer. Dan belt ze nog even terug naar haar ouderlijk huis in de veronderstelling, dat die buurman daar nog wel zal zijn. De telefoon gaat drie keer over en dan hoort ze een stem aan de andere kant van de lijn. Ze schrikt ervan. De stem van haar eigen vader op zijn voicemail. Die stem zegt: "Ik ben er even niet, maar na de pieptoon kun je een boodschap inspreken, dan bel ik je zo spoedig mogelijk terug." Ze is er dagen van in de war, die plotselinge stem van haar vader op de voicemail: ik ben er even niet...

Maanden later vraagt de begrafenisondernemer de dochter of er nog een tekst op de grafsteen moet komen. Ja, zegt ze, graag uit Johannes 11 vers 24 'Ik weet dat hij zal opstaan'. En dan graag de volgende woorden eronder: "maar nu ben ik er even niet."

Mij helpt dat wel. Je mag hier in deze wereld al voluit leven vanuit het geloof, dat er na dit leven meer is. Er is meer! Het zal er vast en zeker heel goed zijn. Dat heeft God immers zelf beloofd. Én dat daar achter de wolken één groot zingend koor zal zijn, daar hoop ik zeker ook op. Met dank aan m'n schoonmoeder. Overigens, ook voor haar geldt, ze is er nu even niet, want ze zingt inmiddels mee.

Ds. Hans van Ark



Bij de paasbijeekkomsten en de diensten:

Tijdens de ochtenddienst van zondag 6 april zal Rens Corné van Werven gedoopt worden.

We volgen in deze dienst ook in de kerk het project van de kindernevendienst, wat dit jaar in het teken van de tuin staat. Deze zondagochtend zijn we in de tuin van Gethsemané, waar Jezus gevangengenomen wordt. Voorafgaand aan de collecte zal Anne Colijn nog iets vertellen over hoe het project in Zuid-Afrika is verlopen, waar de gemeente geld voor ingezameld heeft. Na de dienst koffie en thee in de Verbinding.

Op maandagmiddag 14 april vindt de Paasmiddag plaats in de Verbinding.

Traditiegetrouw bereiden een aantal dames uit de gemeente deze middag voor. Ze bedenken een passend Paasthema, ze bereiden een mooie liturgie voor en zorgen ook nog voor alle natjes en droogjes. Ik mag die middag de Paasmeditatie verzorgen. Denkt u, ja maar ik ben helemaal nog niet oud of alleenstaand, maar zou daar toch best bij willen zijn, u bent helemaal welkom! We hopen dat er weer net zoveel mensen zullen zijn als tijdens de Kerstbijeekkomst. Het thema van dit jaar is de tuin van Gethsemane. Inloop is vanaf 14.15 uur en we willen om 14.30 beginnen, u kunt zich opgeven bij Diane Vorderman 06-18973051.

Graag wel opgeven uiterlijk 11 april zodat we er met de boodschappen rekening mee kunnen houden. Wij zien U graag op maandag 14 april.

Op vrijdagavond 13 april vindt om 19.30 uur de viering van het Heilig Avondmaal plaats.

Wat mij persoonlijk betreft, vind ik dit de meest bijzondere avondmaalsviering van het jaar. Zo dicht bij het sterven van Jezus en dan samen in lied en woord stil staan bij wat Hij voor ons gedaan heeft. We staan met elkaar in een grote kring, die loopt inmiddels ook door de voorste banken heen. We willen er zeker van zijn, dat er voor iedereen een goede plaats is.

Op zondagmorgen 20 april beginnen we om 8.30 uur met de Paasjubel buiten de kerk.

Albert Dijkslag is bereid gevonden ons te begeleiden op het orgel. Daarna is er een voedzaam Paasontbijt. Ik beloof dit keer op tijd te zijn!



Paasjubel 2023

Op 9.30 uur vindt dan de Paasdienst plaats. De gemeentezang wordt begeleid door muziekkorps VIVO. VIVO staat voor de 'Veessense Instrumentale Vereniging Voorwaarts'. De laatste keer -dat was met Kerst 2023- was ik echt wel onder de indruk van de kwaliteit van hun spel. Een mooie afwisseling van liederen en verschillend geluidssterktes. Daar zal de nieuwe dirigent ongetwijfeld ook zijn steentje aan bij gedragen hebben. Mannen en vrouwen van VIVO, van harte welkom!

Tijdens deze Paasdienst zal ook de nieuwe ouderling-kerkrentmeester Ria van Dijk-van de Vosse in het ambt bevestigd worden. Prachtig om dat juist op de paasmorgen te mogen doen.

**ZE HEBBEN MIJN JEZUS NIET VERMOORD.
NIEMAND HEEFT HEM ZIJN LEVEN ONTNOMEN.
HIJ GAF ZIJN LEVEN VRIJWILLIG
EN UIT LIEFDE VOOR ONS.**

Bijeenkomst 30/45- jarigen

Dinsdag 18 maart waren 13 personen aanwezig in de Verbinding met als thema: 'Alle ballen in de lucht'.

Na het welkom stoeide Hettie met de jongleerballen om die allemaal in de lucht te houden, wat overigens niet meeviel.



In 3 groepen werden de volgende vragen besproken:

- *Herken je dat gevoel dat je altijd maar bezig bent alle ballen in de lucht te houden?*
- *Welke ballen zijn dat voor jou?*

Na een plenaire bespreking stelde Marina de volgende vragen:

- *Van wie moet dat eigenlijk, al die ballen in de lucht houden?*
- *Wat zou je kunnen helpen hierin balans te krijgen als je dat niet hebt?*

Ook de uitkomsten op deze vragen werden weer samen besproken.

Johan stelde in het laatste blok de volgende vragen:

- *Hoe kunnen geloof en kerk je helpen om rust te vinden? Of voelt dat als nog een extra bal die je hoog moet houden?*
- *Is er voor jou op dat punt verschil tussen zondag en de door de weekse dagen?*

Ook na deze vragen werden de ervaringen gedeeld en de avond besproken.

Conclusie was dat het een goede avond was en dat er behoefte was aan een vervolg. Marina sloot de avond af met een gebed en na een hapje en een drankje ging ieder weer huiswaarts.

Wij gedenken Hans Veldkamp

Na een periode van veel onzekerheid over zijn gezondheid kwam er een einde aan het aardse leven van Hans (Johannes) Veldkamp. Hij werd geboren in Heerde op 16 september 1942, tijdens de Tweede Wereld Oorlog dus. Hij overleed in zijn eigen huis aan de Evergunnedijk op 13 maart 2025.

In een volle kerk kwamen we samen om zijn leven te gedenken in het licht van het Evangelie van Jezus Christus. Dochter Erika haalde daar mooie herinneringen op aan het leven van haar vader.

Hans was de oudste zoon in een gezin met drie broertjes, Herman, Henk en Bernard. De grootste hobby als jonge jongen was het rommelen met auto's en brommers en dan van de ene auto weer

een ander maken. Vervolgens met die auto of brommer de weg op en dan de politie achter je aan krijgen. Via de Emmaschool en de LTS werkte hij als loodgieter bij de firma Kasteel. Uiteindelijk werd hij bruggenbouwer en kabellasser en ging op zijn 57^{ste} met pensioen. Hij was vele jaren vrijwilliger in de werkgroep Heerde helpt Polen. Hij ging ook mee naar Polen en kwam dan terug met de mededeling: "wees mar blie dat wulle hier woont." Met schoonzoon Wilco ging hij graag mee met de vrachtwagen naar Keulen. In 2022 kwam er een keerpunt in zijn leven. In juni 2022 overleed dochter Evelien aan kanker. Vanaf dat moment was alles anders voor Hans Veldkamp, zijn leven zou nooit meer hetzelfde worden. Ik heb mijn leven geleefd, zei hij dan. Hij wist dat Evelien bij God in de hemel was. De man die niet van grote woorden hield, wees dan naar boven, daar is ze! Hij citeerde zelf uit psalm 103: de mens is als gras, teer als een bloem in het veld. Het gras verdort en de bloem verwelkt

wanneer de adem van de HEER erover blaast. Maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.

Hans Veldkamp wilde zijn hele leven elke keer zo graag naar huis. Hij kwam nu thuis, Thuis met een hoofdletter. We bidden om troost voor het gezin, dat al zoveel voor de kiezen kreeg, zijn vrouw Hennie, de kinderen en de kleinkinderen.



We leven mee met.....

Ton van de Vosse (Papelandseweg 7, 8193 KH in Vorchten) en Gerrie van de Vosse verbleven beiden in het ziekenhuis. Gerrie werd daar geholpen aan haar hart, dat ging eerst wel goed, maar ze moest in verband met vermoeidheid toch een paar dagen opgenomen worden. Ton kwam vanuit het Zonnehuis ook in het ziekenhuis terecht, waar de lichamelijke problemen zich wel wat beginnen op de stapelen. Ontstekingen werden goed bestreden met antibiotica, maar toen kreeg hij daar een hartinfarct over heen. Hij wil nog zo graag door, maar het valt niet mee door deze nieuwe tegenslagen. Uw gebed voor hen beiden mag hen tot steun zijn.

Jenny van Ark brak voor de tweede keer in drie maanden tijd haar bovenbeen en na een weekje ziekenhuis is ze nu aan het revalideren in Myosotis in Kampen. Haar geboortestad! Daar zit ze er mooi bij op een 1 persoonskamer met uitzicht op haar oude school, maar het is ook gewoon stevig balen. Opnieuw vallen veel muzikale plannen en concerten in duigen. De revalidatie zal enkele weken duren. De breuk in haar bovenbeen is het gevolg van een volgens de artsen zeldzame bijwerking van bepaalde medicijnen, die ze inmiddels dan ook niet meer gebruikt.

We gaan richting Pasen en dat doen we toch ook wel weer met een opgewekt gemoed, immers: de Heer is waarlijk opgestaan!

Hartelijke groeten van ds. Hans van Ark

Vanuit de kerkenraad

De kerkenraad is blij dat Ria van de Vosse positief gereageerd heeft op het beroep aan haar voor het ambt van ouderling-kerkvoogd. Zij zal op termijn Wim van de Weg gaan vervangen, we heten haar bij deze alvast van harte welkom.

Ria van Dijk wordt zondag 23 maart aan de gemeente voorgesteld. Gemeenteleden hebben 14 dagen de tijd om schriftelijk bezwaar in te dienen tegen deze voorgenomen benoeming. Wanneer er geen bezwaren zijn wordt Ria van Dijk in de dienst van 20 april bevestigd en ingezegend

Kerkrentmeesters

De kerkenraad ontving een uitnodiging voor de intrededienst van Geertje Plug als voorganger in de Baptistengemeente te Harderwijk. De dienst heeft op 9 maart plaatsgevonden en is namens de kerkenraad bijgewoond door Wim en Willemien van de Weg.

Op Goede Vrijdag vindt er een huwelijksdienst plaats in onze kerk. Het betreft een stel uit Wapenveld dat er heel bewust voor kiest om op deze dag te trouwen.

Diaconie

Elise Töpfer heeft een verzoek gestuurd om financiële ondersteuning vanuit de kerk voor een project in Moldavië waarvoor ze een halve marathon gaat lopen. We willen haar graag ondersteunen hierin. Ze wil daarover graag iets vertellen in een van onze diensten, hiervoor gaat een datum gepland worden.

Anne Colijn is in Afrika geweest en wil graag een keer iets vertellen over het project waar ze was. Ook hiervoor wordt een datum gepland.

-> We zijn erg blij met de initiatieven van deze enthousiaste jonge mensen!

In april zal worden gecollecteerd voor het initiatief 'Om de Hoek bij Nicole' (in Wapenveld). In het vorige kerkblad konden we hier al iets over lezen.

De collecteopbrengst van Biddag was 320 euro. Een mooi bedrag, bestemd voor de soepbus van het Leger des Heils.

Pastoraat

Op 18 maart was er een thema-avond voor gemeenteleden van 30 tot 45 jaar. Het thema 'hoe houd je alle ballen in de lucht' was herkenbaar voor iedereen, er kwamen mooie gesprekken op gang. In het najaar zullen we opnieuw een avond met deze leeftijdsgroep plannen, maar ook andere leeftijdsgroepen zullen aan de beurt komen!

We kijken vooruit naar Pasen. In de veertigdagentijd (de Lijdenstijd) zal wekelijks op woensdag een gedachte gedeeld worden via de kerkapp, we hebben dit jaar geen bijeenkomsten in de Stille Week.

Op eerste Paasdag beginnen we met de Paasjubel waarna er een ontbijt in de Verbinding zal zijn. De dienst daarna zal door de muzikanten van VIVO worden begeleid.

In de dienst van 6 april zal Rens van Werven gedoopt worden.

Er is een gift van 30 euro binnengekomen vanuit het pastoraat, te verdelen onder diaconie en kerkvoogdij.

Ontvangen door Johan Vorderman tijdens huisbezoek €10.00

Hagepreek 2025

Samenkomst op Hemelvaartsdag

Petruskerk Wapenveld, Hervormde Gemeente Vorchten en Kruiskerk Heerde

Donderdag 29 mei om 10:00 uur bij molen "de Vlijt" in Wapenveld.
Muzikale begeleiding door muziekteam en accordeon. Er zijn activiteiten voor de jongste kinderen.
Na afloop is er koffie, thee of limonade met iets lekkers in de boomgaard bij "Eetit bij Edith".
Iedereen is van harte welkom.

Protestantse Kerk
Petruskerk Wapenveld

KRUISKERK
Hervormde Gemeente Vorchten en Heerde

Zoals op de gemeenteavond is afgesproken zal op Hemelvaartsdag een gezamenlijke dienst bij de molen in Wapenveld worden gehouden.

Bloemengroet

In de maand maart ontvingen de volgende personen een bloemengroet:

Roelof Hekkert

Gerrieke van Noorel

Gerrie vd Vosse

Adrie Hottinga



Collecte

13 april Noodhulp Oekraïne

18 april Messias belijdende Joden

Kinderlied

In de maand april is het kinderlied: Jezus is de goede herder.

Oppasrooster

APRIL

6	Karlijn	- Evi
13	Gera	- Dora
20	Henriet	
27	Ashley	-Ilona



Schoonmaakrooster

De Verbinding week 14 1-5 april Dinie, Merry en Diane

De kerk week 16 15-19 april Hettie, Korrie en Wilma

Koffiedrinken na de dienst

6 april fam. H. Wullink en fam. J. Vorderman

4 mei fam. H.J. Dalhuisen en fam. H. van Norel

Vermeld duidelijk in de map van de kerk
hoeveel koffie/thee ect. is gebruikt.



Agenda

Locatie De Verbinding tenzij anders vermeld

6 april 14.00 uur Open café

9 april 18.45 uur Follow Me

10 april 9.30 uur Zus en Zo

10 april 19.30 uur Handwerkcafé

13 april 14.00 uur Open café

14 april 14.30 uur Paasmiddag (maandag)
 opgeven bij Diane Vorderman tel: 06-18973051
 14 april 20.00 uur Gebedsavond bij Harry de Velde
 20 april 14.00 uur Opencafé
 23 april 19.45 uur Follow Me
 24 april 9.30 uur Zus en Zo
 25 april 20.00 uur Buurtcafé
 27 april 14.00 uur Open café en Vorchten vertelt
 28 april 20.00 uur Mannenavond (Openbaringen)
 29 mei 10.00 uur Openluchtdienst bij Molen de Vlijt in Wapenveld
 Gemeenteweekend 4 en 5 oktober



Kerkdiensten

gast vr/hr. TV- team

6-apr	9.30	ds. J.P. van Ark	doopdienst	Wilma	Hermen
13-apr	9.30	ds. J.F. Schuitemaker		Erika	Jeroen
18-apr	19.30	ds. J.P. van Ark	avondmaal	Diane	Germa
20-apr	9.30	ds. J.P. van Ark	Pasen	Korrie	Richard
27-apr	9.30	ds. E.J. de Groot		Ria	Theo



Bijeenkomst ANBO-PCOB

Senioren uit de gemeente Heerde zijn van harte welkom op onze bijeenkomst op woensdagmiddag 16 april om 14.30 uur in het Trefpunt van de Ontmoetingskerk aan de Kanaalstraat in Heerde.

Michele Weststeijn, verbonden aan de Stichting Christenen voor Israël, wil ons graag vertellen over het Joodse Pesach.

Tien jaar lang deed Michele Weststeijn intensief vrijwilligerswerk in Jeruzalem. Het begon met koffieschenken en huisbezoeken, en eindigde met maandelijks de leiding over de koffieochtend in Beth Bart. Ze organiseert nu "handen uit de mouwen" reizen naar Israël.

Van harte welkom!!

COLOFON

Voorganger:

Ds. Hans van Ark 06-21879108 hans.van.ark@kerkvorchten.nl

Kerkrentmeesters:

Gerben van Werven 06-31388294 gerben.van.werven@kerkvorchten.nl

Wim van de Weg 0578-691032 wim.van.de.weg@kerkvorchten.nl

Adri Veldwijk 06-53502803 adri.veldwijk@kerkvorchten.nl

Diakenen:

Hein Vels 038-4470061 hein.vels@kerkvorchten.nl

Bert Draaijer 06-24145890 bert.draaijer@kerkvorchten.nl

Driesje Wonink 06-45671064 driesje.wonink@kerkvorchten.nl

Ouderlingen:

Hettie Töpfer 06-14354157 hettie.topfer@kerkvorchten.nl Ouderling Heerde- Oene-
Epe- Zwolle

Johan Vorderman 06-12098831 johan.vorderman@kerkvorchten.nl Ouderling: Vorchten

Marina de Velde 0578-631216 marina.de.velde@kerkvorchten.nl Ouderling: Marle-Wapenveld

Scriba:

Bert Draaijer 06-24145890 scriba@kerkvorchten.nl

Koster:

Wilco Dijkhof 06-21103970

Jan Wonink 06-51941923

Organist:

Albert Dijkslag 0578-631205

Livestream:

Jeroen Töpfer 06-36229728

Ledenadministratie:

Theo van de Berg 06-12538571

Kerkblad:

Germa Smit 06-82659093

Johan Vorderman 06-12098831 johan.vorderman@kerkvorchten.nl

Collectemunten:

Gerrit van Ewijk 06-51632526

Bankrekeningen:

Kerkrentmeesters NL04RABO0326501401

Diaconie NL93RABO0326583025

Reserveren de Verbinding

Marten van Oorspronk 06-22653934 Reserveren algemene activiteiten en privéfeestjes

Johan Vorderman 06-12098831 Reserveren kerkelijke activiteiten

Wilt u De Verbinding gebruiken, zorg dat u het op tijd reserveert.

Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 25 April inleveren bij Johan Vorderman

Johan.vorderman@kerkvorchten.nl