



Maart 2021

27e jaargang nr. 3

HET VORCHTER KERKBLAD

www.kerkvorchten.nl

Ten geleide.... "Pasen op de vuilnisbelt"

Dit kerkblad loopt door tot Pasen. Voor sommigen lijkt dat nog ver weg, anderen zien er dit jaar juist extra naar uit. Pasen, feest van nieuw leven! Zou er in praktische zin dan ook rond de kerk van Vorchten weer wat meer mogelijk zijn? Een nieuw begin? Kunnen we elkaar dan op eerste Paasdag weer ontmoeten? Misschien buiten? Het is nog te vroeg om daar nu uitspraken over te zien, maar ik help het u hopen, dat wel.

Voorafgaand aan Pasen staat nu eerst de hele maand maart nog in het teken van het lijden van Jezus. Met als ultiem dieptepunt het moment, dat beschreven staat in Johannes 19 vers 16b : Zij voerden Jezus weg; Hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgotha.

Aan de rand van de tegenwoordige stad Jeruzalem, net buiten de stadsmuren, ligt tot op de dag van vandaag de Heilige Graftuin. Een groene tuin met weelderige plantengroei, onderhouden door Anglicanen en Protestanten. Daar heerst een serene rust, ver weg van al het lawaaige stadsverkeer. Op open plekken tussen de bomen zitten jongeren en ouderen rustig te lezen. Toen ik er zelf jaren geleden was, vierde juist een groep blanke en zwarte Amerikanen daar het Avondmaal. Ze zongen er met zachte stemmen hun negrospirituals bij. Wie helemaal doorloopt naar achteren toe, kan op het hoogste punt over een hek heen kijken. Je kijkt dan vanuit de tuin uit op een rotsformatie, die de vorm van een schedel heeft: Golgotha dus. Onderaan de steile wand rijden tegenwoordig de vuilnisauto's van de stad Jeruzalem af en aan en braken hun stadsvuil uit.

De gelijkenis van de rotsformatie met een menselijke schedel is treffend. Ik dacht toen wel: overal in Jeruzalem is over de heilige plaatsen wel een kerk heen gebouwd. Maar op de plaats waar Golgotha geweest kan zijn, uitgerekend dáár is nu een stadsvuilnisbelt. Het lijkt wel, of door alle eeuwen heen de mensen met die plaats nog steeds geen raad weten. Dus gebruiken ze in Jeruzalem deze beladen plaats tegenwoordig maar als vuilnisbelt.

Golgotha, de naam betekent schedelplaats. Niet omdat er, zoals vroeger wel beweerd werd, de schedels van de gekruisigden zouden liggen. Dat is onzin. Gekruisigde Joden werden als het even maar kon na hun kruisiging gewoon begraven. Begraven was en blijft de heilige gewoonte der Joden. We spreken in plaats van Golgotha ook wel over Calvarie's top, dat betekent hetzelfde. Het woord komt uit het Latijn, het Latijnse worde 'calva' betekent ook schedel. Op onderstaand plaatje van Golgotha ziet u hoe de rotsformatie op een schedel lijkt met twee ogen, daaronder een soort neus en boven de ogen het voorhoofd.



Deze lijdenstijd nodigt uit, misschien nog wel meer dan andere jaren, nu we door de pandemie allemaal veel thuis zitten, nog eens de binnenkant van ons eigen leven te onderzoeken. Met name die kant van ons leven, die soms lijkt op een puinhoop, een vuilnisbelt, ons eigen Golgotha.

Het dieptepunt van Jezus' lijden wordt bereikt op de Goede Vrijdag. Op Golgotha: waar het leven van Gods eigen Zoon eindigt op de vuilnisbelt ook van onze levens. Daar wordt het stil: de stilte van de dood, de stilte na veel gehulde tranen.

Vanuit die stilte beginnen we aan Pasen. Hoe intenser je de stilte van je eigen Golgotha meemaakt, des te meer zal Pasen ons te zeggen zal hebben. Langzaam dringt het dan weer tot ons door. Het onvoorstelbare wordt voorstelbaar: de Heer is opgestaan!! De stilte van het graf wordt verbroken door Zijn stem: wie zoekt Gij? Door de tranen breekt de glimlach van de weer oplevende mens. Ik dichtte er de volgende woorden over:

Dan leg ik daar mijn lasten af.
Dan zing ik juichend bij Zijn graf.
Dan wordt de vuilnisplaats van mijn leven
door Jezus zelf weer opgeschoond,
Hij wil het mij vergeven.
Dan breekt dwars door het duister heen,
het nieuwe Licht:
Heer, ik geloof
in U alleen!

ds. Hans van Ark

Vereeuwigd.....

Toen ik voor de landelijke PKN ging werken, moesten we natuurlijk de pastorie in Wezep, waar we destijds naast de Hervormde Pauluskerk woonden, verlaten. Na een jaar bij Jenny's broer met alleen onze kleren en een computer op twee slaapkamers gewoond te hebben (dat was een beste tijd overigens, want geen spullen, geen zorgen) was ons nieuwe huis klaar. Mijn vader, die toen nog leefde, metselde er in 2010 de eerste steen. Hij vond het een hele gebeurtenis en zei, nadat hij de laatste specie had ingevoegd: " tjonge tjonge, dat mien name noe toch nog veréeuwigd is....." Zo 'n uitspraak vergeet je niet weer.

In de Vorchter kerk hangen twee prachtige zwarte predikantenborden met sierlijke witte letters. Er boven staat geschreven: naamlijst van de dienaren des Goddelijken Woords in Vorchten sinds de Reformatie. Nou, dat is al even geleden, vandaar inmiddels twee borden vol namen met eerbiedwaardige voorgangers sinds de Reformatie. Sinds kort prijkt ook mijn naam op dat bord, wel met een begindatum, maar de einddatum staat nog open. Ik zag het en moest toen toch onwillekeurig weer even aan die woorden van mijn vader denken: " tjonge tjonge, dat mien name noe toch nog veréeuwigd is....." En wat die einddatum betreft, die wordt wat mij betreft nog lang niet ingevuld!



Wij gedenken.....

Trijntje van Lohuizen-Harmsen (Vorchterenkweg). Ze mocht 86 jaar worden en overleed op dinsdag 23 februari 2021 toch nog vrij onverwacht. Een bezorger van Tafeltje Dekje vond haar, zittende in haar eigen bank met uitzicht op de tuin en de omgeving, waar we zo lang met man en twee zoons gewoond had.

Truus van Lohuizen, zoals iedereen haar kende, was geboren in Wapenveld tegenover de molen aan de Oranjeweg. Ze werd later kleuterjuffrouw in Hattem, dat was in die tijd voor een jonge vrouw uit Wapenveld een knappe prestatie! Na haar huwelijk met Teunis van Lohuizen gingen ze wonen aan de Vorchterenkweg. Eerst bij haar schoonouders in, dat ging best goed en later woonden ze daar samen met hun twee zonen Teunis-Jan en Benno.

Maar het noodlot sloeg toe. Benno, haar tweede zoon overleed ten gevolge van een motorongeluk. Haar man overleed tien maanden later. Dan krijg je het als mens wel voor de kiezen. In de afscheidsdienst kozen we daarom ook bewust voor de woorden uit psalm 23, zelfs al ga ik door een donker dal, ik vrees geen kwaad. In haar geval was dat ook zo. Mevrouw van Lohuizen had een groot geloof, ze was niet verbitterd. God droeg haar en zo kon ze ook verder leven. Er werd –en dat hielp zeker ook- door de buurt en vanuit onze kerkgemeenschap veel naar haar omgezien. Zeker de laatste jaren, toen er steeds meer zorg nodig was, maar door al dat omzien naar haar kon ze wel thuis blijven wonen. Mevrouw van Lohuizen telde haar zegeningen op dat punt en was van plan volgend jaar op haar verjaardag een groot feest te geven om iedereen daarvoor te bedanken. Het zou anders gaan. Dat feest viert ze nu in de hemel bij haar Hemelse Vader. Samen met Teunis-Jan en de kleinkinderen en haar nicht Hennie Wolf uit Spoolde bereidden we de dienst voor. We kozen voor liederen die ook klonken bij de begrafenisdienst haar man Teunis en natuurlijk klonk ook psalm 23 in een moderne bewerking. Kleindochter Dominique las een prachtige tekst, gevonden bij oma met een gebed voor de kinderen en kleinkinderen. In die tekst kwam goed tot uiting, dat je het geloof wel aan je kinderen kunt voorleven, maar dat je het ze niet kunt opdringen. Elianne had zelf een persoonlijk gedicht voor haar oma geschreven en Alo, de vrouw van Teunis-Jan las psalm 23.



Ze werd de kerk uitgedragen, terwijl het orgel speelde 'Vaste Rots van mijn behoud', de tekst die ook op de steen van haar zoon Benno staat. Het was opnieuw bijzonder om deze begrafenis in een kleine intieme kring samen te beleven. Aan de andere kant zou je het ook zo graag anders willen. Een kopje koffie en wat onderling gesprek na afloop is er helaas nog steeds niet bij. We verlangen naar de tijd, dat dit weer mogelijk zal zijn en in ieder geval hopen we de families van de overleden dit jaar wel op de laatste zondag van het Kerkelijk Jaar opnieuw te mogen ontmoeten. We gedenken Truus van Lohuizen: de Heer was en bleef haar Herder!

Stille Week

In de stille week, voorafgaand aan Pasen ontmoeten we elkaar (vermoedelijk nog steeds digitaal) rond de avondmaalsviering op de avond van Goede Vrijdag.

Als de coronamaatregelen het toelaten, organiseren we een **stiltewandeling op 3 april** van 19.00 uur tot ongeveer 20.30 uur o.l.v. Geertje Plug. Deelnemers verzamelen om 18.50 uur bij IJsseldijk 3, begin fietspad naast Villa Bakhuis. Van daar wandelen we in stilte naar een punt waar we op een bijzondere manier kunnen beseffen dat Jezus zijn leven gaf voor ons. We laten de stilte van het graf op ons inwerken. We wandelen ook in stilte weer terug naar het beginpunt. In totaal lopen we ongeveer 7 kilometer, vanzelfsprekend op gepaste afstand van elkaar.

De Stille Week is op zich wel een week, waarin we op andere avonden wel iets zouden kunnen organiseren om ons samen voor te bereiden op Pasen. Daar zijn ook binnen de gemeente wel ideeën over, merk ik. Maar vanwege de beperkingen dit jaar maar even voorzichtig aan.

Ik ben uitspraken.....

Zoals in het vorige kerkblad al aangekondigd, zullen in deze lijdensweken in enkele diensten de "Ik ben" uitspraken van Jezus centraal staan. Daarmee volgen we ook het programma van de kinderen. Op 28 februari heb ik daar al een begin mee gemaakt met de woorden van Jezus, Ik ben het Licht van de wereld. Op 14 maart zal voorganger Paul Plug spreken over Jezus die zegt, Ik ben de weg, de waarheid en het leven en op 28 maart zal voorganger mevrouw Geertje Plug spreken over de uitspraak van Jezus: Ik ben de opstanding en het leven. Op de avond van Goede Vrijdag spreek ik zelf over de woorden van Jezus: ik ben de ware wijnstok.

Beamer en Kerk tv

In de kerk hebben we een mooi groepje vrijwilligers, die elke zondag zorgen voor de digitale uitzending via YouTube. Dankzij hun inzet kunt u thuis de laatste maanden niet alleen meeluisteren, maar ook meekijken. Maar de apparatuur was wat gammel, laat ik het maar zo zeggen. Gelukkig heeft de kerkenraad inmiddels ingestemd met de aanschaf van twee professionele camera's en bijbehorend bedieningspaneel. Een groepje vrijwilligers is bij de voorbereiding en de selectie van een professionele bedrijf betrokken geweest. De bedoeling is dat een en ander in de komende weken wordt geïnstalleerd. Waar mogelijk, zal een deel van de werkzaamheden door gemeenteleden zelf worden uitgevoerd. De bedieningsstation komt dan boven naast het orgel, zodat er voor degene die de camera's bedient, goed overzicht is.

Ik schrijf erover, omdat het juist ook vanuit missionair perspectief belangrijk is, dat we onze uitzendingen gewoon goed voor elkaar hebben. In de afgelopen maanden hebben we gezien dat veel meer mensen meekijken naar de diensten, dan er ooit in de kerk kwamen. We bereiken dus meer mensen! Dat is evangelisatie in zuivere vorm: omdat de boodschap van de liefde van Jezus voor ieder mens is bestemd. Ook als je niet in de kerk komt. Dank en waardering voor allen die dit zo snel opgepakt hebben.

Naar elkaar omzien...

We leven mee met Christine Rietberg, die opnieuw langer moet wachten over een vervolgspraak wat er nog mogelijk is in haar situatie. Je zou er moedeloos van worden. Juist daarom wensen we jullie gezin de nabijheid van Christus toe die mensen keer op keer moed en hoop wil geven.

Met Gerdien Wonink gaat het weer de goede kant op, op de gemeenteapp stond een stralende foto van hoe met het maar gaat, toen ze de bloemen van de kerk in ontvangst nam.

Er zijn ook gemeenteleden die liever hun naam niet genoemd willen hebben in het kerkblad, maar bij wie wel veel zorg en verdriet is. Ons gebed mag er daarom juist ook voor hen zijn.

Bericht van de kerkvoogdij

Actie kerkbalans.

Het totaal van de toezeggingen is op dit moment bijna € 25000,--



Mvg, Henri Bredenhoff & Wim van de Weg.

Oproep van de kerkvoogdij

De kerkvoogdij is nog steeds op zoek naar een derde kerkrentmeester.

Meent u over de talenten hiervoor te beschikken, en wilt u deze graag inzetten voor de Heer en onze gemeente, dan kunt u contact opnemen met een van onze kerkenraadsleden of onze dominee Hans van Ark.

Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen wanneer u iemand weet te kennen die volgens u geschikt is voor dit ambt.

Mvg, Henry Bredenhoff en Wim van de Weg.

Nieuwe website www.kerkvorchten.nl

Momenteel is er beperkte informatie te vinden op de website. Dit komt omdat er gewerkt wordt aan een nieuwe website. Binnenkort is de website weer actueel.

Vaccinatie tegen het Covid 19 virus

Momenteel wordt er volop gevaccineerd zodat het lichaam antistoffen kan aanmaken in de strijd tegen Corona.

De vraag bij veel mensen komt op of ze zich nu wel of niet moeten laten vaccineren.

Op CIP.nl (Christelijk Informatie Platform) staat een artikel van arts Alie Hoek. Ook heeft zij een lezing gegeven in de kerk in Wapenveld waar ze op veel zaken een duidelijke uitleg geeft.

Uiteindelijk moet u zelf een beslissing nemen of u de vaccinatie wel of niet laat geven.

De link naar de lezing is: https://youtu.be/4_piWJ-N3YA

Ontvangen

€20 ontvangen (€ 10 diaconie en € 10 voor de kerk) door Johan Vorderman

Diaconie collecten

14 maart Zending Libanon

21 maart Trans World Radio

Vacaturebank activiteiten

Wil je een bepaalde activiteit (helpen) organiseren laat het weten aan één van de kerkenraadsleden of bij de persoon die op de lijst staat. De lijst zal telkens aangepast worden zodat er bekend wordt als een activiteit georganiseerd gaat worden, wanneer en door wie. Ook is het belangrijk dat bij het gebruik van de Verbinding deze tijdig gereserveerd dient te worden bij John van den Assem of Johan Vorderman. Wel zullen bij de activiteiten de richtlijnen van het RIVM aangehouden moeten worden.

Activiteitenlijst		
Periode	ACTIVITEIT/Onderwerp	Leiding:
december	Catechese 12- 15 jaar Auto`s wassen	Marina de Velde
winter	Catechese 16+	Emiel Weeda en Geertje Plug
	20-Plusgroep (Activiteit "Hilsong Church")	20-plusser
	Sportactiviteit (Schaatsen /Zwemmen / bowlen ...etc...	Yvonne Verbeek
1 ^e maandag van de maand	Mannengroep (Kan een activiteit organiseren?)	Deelnemende mannen samen
1x per twee weken	Vrouwengroep Zus & Zo (Kan een activiteit organiseren?)	Deelnemende vrouwen samen
	Filmavond	
	Alpha-Cursus	
	Creatieve activiteit	
	Marriage-Course	
Jan.	Week van gebed	Gebedsgroep
	Stille week	
	Pasen (Paasmiddag)	Vrijwilligers ouderen
	Emmauswandeling	Hettie Töpfer
	Activiteit om naar toe te gaan 'Simply Jesus'	
	Hemelvaartsdag (na kerkdienst)	
	Pinksteren	
	EO- jongerendag	
	Openluchtdienst	Gerben van Werven/Nicolette Schouten
1 ^e zaterdag juli	Heggen knippen	
Eind juli	Vrij zijn zomerweek	
	Spelmiddag	
	Zangavond	
augustus	Vakantiebijbelweek	Commissie VBW
	"Bijbel in het midden"	
Sept./okt.	Startweekend	
	Jeugdkamp	
	Eaten en Proaten	
December	Ouderenmiddag voor de Kerst	Vrijwilligers voor Ouderen
16 december	Kinderkerstfeest alleen voor de kinderen	Leiding kindernevendienst
December	Kerst Singinn	
	Verhuur van kerkgebouw	
	Aanloop naar ActieKerkblans "De grote startmaaltijd"	
	Toneelavond	

Hebt u/ jij nog een suggestie, laat het ons weten!!!

Lieve gemeente,

Op wonderlijke wijze heeft de Heere ons naar u toegeleid en mogen wij wonen in uw prachtige pastorie. Het is ons een voorrecht in Vorchten te mogen komen wonen. Het ging niet vanzelf. Tijdens de verhuizing zijn we helaas besmet geraakt door een verhuizer met corona. De helft is nog niet uitgepakt, maar als we nieuwe krachten mogen ontvangen dan pakken we het verder rustig aan. De inrichting mag ook best wat langer duren. We zijn heel erg dankbaar voor de wijze waarop we in uw midden zijn ontvangen. Wat ons diep raakte en bemoedigde waren de kaarten die we van u mochten ontvangen en vooral de voorbede in uw dienst toen wij door corona geveld waren. We wisten ons toen des te meer welkom in uw midden. Hoewel we leden zijn van de Goede Herderkerk in Epe, mede door mijn pastoraal werk aldaar, voelen we ons nu ook al steeds meer thuis in uw midden door de liefde die van u uitgaat naar ons. Even voorstellen, oftewel: wie zijn wij?

-Ik ben Eric Kolkert. Twee en zestig jaar oud en ben opgegroeid in de regio Nijkerk en Ermelo. Ik kom uit een predikantenfamilie die zijn oorsprong vindt bij Olst. Zo woonde er rond 1800 ook een Kolkert in Vorchten, vertelde mijn broer me laatst. Ik ben om bepaalde redenen al enige tijd geleden met invaliditeitspensioen gegaan, na vier gemeenten gedurende 28 jaar als predikant te hebben mogen dienen. Enige jaren na mijn pensionering ben ik weer gaan preken en mocht ik het 80+ pastoraat in Epe gaan doen. Na dit vier jaar te hebben mogen doen kreeg ik een contractverlenging van 4 jaar. Dat deed ons besluiten om een woning te gaan zoeken in Epe of de regio rond Epe. En zo kwamen wij bij u terecht. Ik ben vader van vijf kinderen uit mijn eerste huwelijk en opa van 7 kinderen, waarvan er 2 onderweg zijn om geboren te worden. We ontmoeten hen regelmatig in Ermelo, waar we sinds 1980 een zomerhuisje hebben. Ik zie er naar uit u, met mijn vrouw, als kerkgangers te mogen ontmoeten zodra de kerkgang weer mogelijk is na de coronatijd. We zijn zeker van plan af en toe aan te schuiven in de diensten als ik niet elders preek of in Epe kerk.

- Ik ben Joke Kolkert-Bakker, bijna 60 jaar oud en geboren in Twijzel, een klein plaatsje in Friesland. Mijn vader was predikant en na een jaar verhuisden we naar Pijnacker. Jarenlang heb ik in Enschede gewoond en daar heb ik de opleiding tot kleuterleidster afgerond. In die tijd was er binnen het onderwijs bijna geen werk te vinden, je kunt het je nu niet goed voorstellen. Een advertentie in Visie deed mij solliciteren bij de EO. In eerste instantie was ik van plan er maar een jaar te blijven. Ik begon er 1 mei 1982 en....werk er nog steeds. Met veel plezier ben ik programmamaker voor Radio 2, 4 en 5. De grootste uitdaging was voor mij het produceren van opnames op locatie in binnen- en buitenland en het samenstellen van klassieke muziekprogramma's. Momenteel ben ik verantwoordelijk voor het programma 'Groot Nieuws' op de zondagmorgen en enkele podcastseries. In augustus 2014 leerde ik Eric kennen en vorig jaar juni zijn we voor de wet getrouwd. We zien uit naar het kerkelijk huwelijk en hebben vaak nagedacht over een mooie locatie. Nou, die hebben we inmiddels gevonden. Dat wordt de Johannes de Doperkerk in Vorchten!

Eric en Joke Kolkert

Oppasrooster

Doordat er geen kerkdiensten zijn momenteel niet van toepassing.

Schoonmaakrooster

Week 12. De Verbinding, als er weer activiteiten gaan plaatsvinden: Dinie, Marry en Diane
Week 12 / 1e week april. De kerk: Gera, Lieneke, Ina, Marina

Koffie drinken na de dienst

In verband met de Coronaregels zal er de komende tijd geen koffiedrinken na de dienst zijn.



Agenda

Op dit moment zijn er geen activiteiten in de Verbinding door de Corona maatregelen. Catechese gebeurt online en zodra er weer activiteiten mogelijk zijn dan melden we dat bij de mededelingen voorafgaand aan de kerkdienst en zullen het melden in de groepsapp kerkvorchten.

10 maart 19.30 uur Kerkdienst biddag

15 maart 20.00 uur Gebedsgroep (online)

16 maart 20.00 uur Kerkenraadsvergadering (online)

2 april 19.30 uur Goede Vrijdag viering avondmaal

3 april 18.50 uur Stiltewandeling start Villa Bakhuis IJsseldijk 3 (als de Corona maatregelen het toestaan)

4 april 9.30 uur Kerkdienst 'De Heer is waarlijk opgestaan'

Kerkdiensten

TV Team

Kerkdiensten	TV Team
07-03-2021 09:30 ds. W.H.B. ten Voorde	Nunspeet Germa Smit
10-03-2021 19:30 ds. J. Zondag	Dedemsvaart Germa Smit
14-03-2021 09:30 ds. P. Plug	Veessen Jeroen Töpfer
21-03-2021 09:30 ds. E.S. KleinKranenburg	Olst Richard Schouten
28-03-2021 09:30 mw. G. Plug	Veessen Theo van de Berg
28-03-2021 14.30 ds. J.P. van Ark	Doopdienst Naomi Onder voorbehoud
02-04-2021 19:30 ds. J.P. van Ark	Theo van de Berg
04-04-2021 09:30 ds. J.P. van Ark	Germa Smit

Radio 794

07-03-21	Hervormde gemeente Veessen	ds. L. Lammers	09:30u
10-03-21	De Brug Wapenveld	ds. K.F. Dwarshuis	09.30u
14-03-21	Hervormde gemeente Oene	ds. E. Mijnheer	19:30
21-03-21	Vrijzinnigen Heerde e.o.	Mevr. N. Swen-Fischer	10:00u
28-03-21	Wendakker	ds. J. Smit	09.30u
04-04-21	Hervormde gemeente Wapenveld	ds. J.K.M. Geerling	09.30u

Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 31 maart inleveren bij Johan Vorderman. E-mail: j66vor@gmail.com

Stille Zaterdag

Zij legden Jezus daarin neer
Hij boog het hoofd
en gaf de Geest
alles is volbracht
uit zijn geopende hart
vloeide een stroom van leven
liefde overwint
zij zullen opzien naar Hem
staat in de Schrift geschreven
het uur van Gods waarheid breekt aan
Hij wordt begraven
neergelegd in een graf
aarde en hemel worden stil
de steen wordt voor het graf gerold
de sabbat begint
nu is het wachten op de nieuwe morgen...

Stille zaterdag

**Hij heeft onze lasten gedragen,
gekruisigd, bespot en geslagen.
Toen werd, naar Zijn wil,
het donker en stil.
Maar...
zie daar het Paaslicht al dagen!**

limerick @birma
www.knipooog.ru

COLOFON

Voorganger:				
Ds. Hans van Ark	Hondenbergseweg 5-1	8191 KV Wapenveld	06-21879108	hansvanark@planet.nl
Kerkrentmeesters:				
Henry Bredenhoff	Wolbertsdijk 3-1	8191 NW Wapenveld	038 4477930	
Wim van de Weg	Gagelkampweg 10	8181 SR Heerde	0578691032	
Vacature				
Diakenen:				
Hein Vels	Wolbertsdijk 9	8191 NW Wapenveld	0384470061	
Bert Draaijer	Wolbertsdijk 2	8191 NW Wapenveld	0624145890	
Vacature				
Ouderlingen:				
Scriba: Emiel Weeda	Veesserenkweg 58	8194 LM Veessen	0638315672	scriba@kerkvorchten.nl
Johan Vorderman	Losweg 5	8193 KC Vorchten	0612098831	
Marina de Velde	Marledijk 23	8198 KP Marle	0578631216	
Koster:				
Ton van de Vosse	Papenlandseweg 7	8193 KH Vorchten	0578631316	
Organist:				
Albert Dijkslag	Losweg 8	8193 KC Vorchten	0578631205	
Ledenadministratie:				
Theo van de Berg	IJsseldijk 50a	8193 KA Vorchten	0612538571	
Kerkblad:				
Germa Smit	Losweg 1	8193 KC Vorchten	0682659093	
Johan Vorderman	Losweg 5	8193 KC Vorchten	0612098831	j66vor@gmail.com
Bankrekeningen:				
Kerkrentmeesters	NL04RABO0326501401			
Diaconie	NL93RABO0326583025			