



November 2024

30e jaargang nr. 11

HET VORCHTER KERKBLAD

www.kerkvorchten.nl

De hemelboom

Kent u de hemelboom? Officieel heet de boom de *Ailanthus altissima*. Het is een snelgroeïende zachthouten boom. De stam kan een hoogte bereiken van ongeveer 25 meter. De kroon is als een hoge koepel met bochtige, opwaarts groeiende takken. De hemelboom komt van oorsprong uit het verre Oosten. De soort werd veel aangeplant in parken en langs straten voor schaduw. Maar deze boom is sinds een aantal jaren ook in ons land flink in opmars.



De hemelboom heet kennelijk zo, omdat de boom met zijn enorme hoogte als het ware tot de hemel door wil dringen. Het doet me denken aan de laatste woorden van het lied *Samen in de naam van Jezus*. Dat eindigt in het derde couplet ook met de zin 'dat ons bidden en ons zingen, tot de hemel door mag dringen'.

Maar tja, welke geluiden dringen er eigenlijk vanaf deze aarde tot de hemel door? Ik weet nog niet zo net of dat altijd wel zulke fraaie geluiden zijn. Zou dat niet veel eerder het geluid zijn van de voortdurende inslaande bommen in Libanon? Het geluid van huilende mensen tussen de rokende puinhopen in de Gaza? Het geluid van de dagelijks exploderende raketten in de Oekraïne? Zouden al die geluiden van oorlog, van pijn, van verdriet het geluid van ons bidden en zingen in de hemel niet overstemmen?

Maar is geloven in onze hemelse vader eigenlijk niet precies de omgekeerde beweging? Niet wij bestormen de hemel, maar de hemel bestormt ons! Niet wij openen de hemel, het is omgekeerd: de hemel opent zich voor ons. Vandaaruit zendt God ons Zijn Zoon, Jezus Christus, wiens naam Liefde is!

Die omgekeerde beweging kan je als mens ontspannen maken. Wij denken te snel, dat het van ons afhangt. Dat wij het zelf moeten verdienen. Maar is geloven nu juist niet, dat wij alleen maar dit hoeven te doen: je handen geopend en je hoofd omhoog, Heer zegt U het maar! Christenen leven in een prachtig perspectief. Je bent een leven lang op weg naar wat Openbaringen 22 vers 2 beschrijft over de hemel: daar, in die stad met de paarlen poorten stroomt de rivier die levend water geeft. Aan weerskanten van die rivier, zegt de bijbel staat een boom, de levensboom en de bladeren van die boom brengen genezing. De levensboom, Jezus Christus zelf dus. Onder de bladeren van aardse hemelbomen kunnen we alleen schuilen tegen de regen. Maar de bladeren van de Bijbelse levensboom, zeg maar de vruchten van het werk van Jezus voor ons, brengen genezing voor eeuwig. Daar in de hemel, is het geluid van inslaande bommen en exploderende raketten, voorbij. Daar ruist langs de wolken een liefelijke naam, die hemel en aarde verenigt te saam, geen naam is er zoeter en beter voor 't hart, Hij balsemt de wonden en geneest alle smart. Kent gij, kent gij die Jezus niet, die om óns te reden, de hemel verliet. Zo geloven, dan zal het ook in de komende maand november waarachtig wel gaan!

Ds. Hans van Ark

We leven mee.....

Herman Jongerman (Bankenburgerweg 3, 8191 KJ Wapenveld) kreeg positievere berichten. De chemokuren werpen hun vruchten af en dat geeft alle reden tot dankbaarheid. Deze tijd samen is kostbaar en het is fijn, dat de familie Jongerman deze periode zo met elkaar mag doorbrengen. We wensen hen veel sterkte toe.

Ton van de Vosse, (Papenlandsweg 7, 8193 KH) is in afwachting van een operatie. Op zich bijzonder, dat hij op zijn leeftijd nog geopereerd kan worden, dat zegt ook iets over zijn goede conditie. Is toch een spannende tijd. Gods nabijheid toegewenst.

Jenny Ordelman (Dürst Brittlaan 25, 8181ED) tobt een beetje met de gezondheid. Alhoewel tobben is niet het goede woord, want Jenny is positief ingesteld. Ziekenhuisonderzoeken brachten nog geen heldere uitslag. Hopelijk komt er snel duidelijkheid wat er mogelijk gedaan kan worden. U veel sterkte toegewenst

Woensdagavond 6 november dankdag

Op een doordeweekse woensdagavond God danken voor het goede wat we mochten ontvangen in dit seizoen: werk, gezondheid, eten, een veilig en warm huis en al die vanzelfsprekendheden, die minder vanzelfsprekend zijn op het moment dat ze er niet zijn. Komt u ook mee om te bidden en te danken?

Hoe word je gelukkig?

Op zondagmiddag 10 november om 16.30 uur de tweede Open Deur Dienst in dit seizoen.

Het thema is dit seizoen:

hoe word je gelukkig? Dit keer is het antwoord: als je kunt leven in vertrouwen. De vorige keer spraken we over het woord rust. De kerk was toen goed gevuld, komt u dit keer ook weer en neemt u weer iemand mee?

We hebben een bijzonder muziekgezelschap, het gitaarkwartet Kithara uit Oldebroek. Zij zijn onder



andere bekend van hun optredens in televisieprogramma's van de Evangelische Omroep en brachten inmiddels meerdere Cd's uit. Ze spelen die middag akoestisch, dus zonder geluidsversterking. Dan komt hun muziek in de kerk van Vorchten alleen maar beter tot zijn recht. Van harte welkom.

Eeuwigheidszondag en avondmaalsviering

Zondag 24 november is de zogeheten laatste zondag van het Kerkelijk jaar. Vanaf 1 december start immers het nieuwe kerkelijk jaar met de adventszondagen als opmaat naar Kerst. Op 24 november staan we stil bij het jaar wat achter ons ligt, een jaar met vreugde en verdriet. We zullen bidden voor de families De Graaf en Hekkert, in beide gezinnen moest afscheid genomen worden van een moeder en echtgenote. Hun namen mogen klinken voor Gods aangezicht. Er is ook gelegenheid voor iedereen om een kaarsje aan te steken ter herinnering aan diegenen die mensen persoonlijk in hun hart dragen. Op deze bijzondere zondag zullen we aan het einde van de dienst ook het Avondmaal vieren. Zoals het in onze streken een goed gebruik is om een uitvaart af te sluiten met een broodmaaltijd, zo mogen we deze dienst afsluiten met de tekenen van brood en wijn die ons herinneren aan wat Jezus voor ons gedaan heeft. Hij overwon de dood. Ook als u niet wilt deelnemen aan de avondmaalsviering, wees van harte welkom in deze dienst en voel u nergens toe verplicht.

Zondagmorgen 1 december

zal de doop plaatsvinden van Thijs, zoon van Anneke van de Berg en Gerhard van Lohuizen (Kerkweg 36, 8193KL Vorchten). Mooi om de voorbereiding op het geboortefeest van Jezus te beginnen met een doop. Ik mocht de kleine Thijs met eigen ogen aanschouwen. Na een wat moeizame start is hij nu Hollands welvaren!

Tot slot

November is de maand van afsluiten (de zomer, de oogst), een maand van danken, maar ook een maand van voorbereiden op wat weer komen gaat. Een goede novembermaand gewenst dus, Hans en Jenny van Ark

Van de kerkenraad

Administratie

Marc de Bruijn uit Oene heeft 27 jaar lang de administratie voor de kerk Vorchten verzorgd. Sinds 1 januari heeft Korrie Doorn dit overgenomen. Daar zijn we dankbaar voor en blij mee. De jaarrekening over 2023 heeft Marc nog verzorgd. Op 14 oktober hebben Wim van de Weg en Adri Veldwijk een bezoek gebracht aan Marc de Bruijn en hem namens de kerk hartelijk bedankt voor zijn jarenlange trouwe inzet. We mochten hem een bos bloemen en een diner bon aanbieden.

Restauratie

De flora en fauna vergunning is in behandeling bij de provincie en we maken vorderingen alhoewel ons geduld wel op de proef wordt gesteld. 17 oktober hebben we overleg gehad met onze adviseur Staring voor de Flora & Fauna vergunning. Er moeten vogelkastjes komen waar de vogels en de vleermuizen zich kunnen nestelen voor, tijdens en na de renovatie. Deze worden geplaatst in een straal van 200 meter van de kerk. Zodra dit plan is uitgewerkt gaan we de 'buren van kerk' informeren over deze kastjes.

De restauratie wordt in 2 fases uitgevoerd. Vanwege het broedseizoen in het voorjaar en het vleermuisseizoen in het najaar/winter, kan de restauratie niet in één keer gerealiseerd worden. Rond de zomer van 2025 start fase 1 (toren) en rond de zomer van 2026 start fase 2 (kerk). Maar het kan zo zijn dat nog een jaartje wordt opgeschoven. We kregen de melding van Staring dat de ambtenaren het erg druk hebben.

Koster

Ton en Gerrie van de Vosse hebben hun kosterstaken neergelegd. Al meer dan 25 jaar hebben zij zich ingezet voor onze kerk zodat de kerkdiensten konden plaatsvinden. Ook door de week. Er is altijd wat te doen in de kerk (en het kerkhof) en voor Ton en Gerrie was het nooit te veel. Ze deden hun kosterstaken zonder mopperen, met veel toewijding en altijd zoeken naar oplossingen wanneer iets niet kon of iets niet werkte. Wat een positieve levenshouding en vaak met een vleugje bijzondere humor! Het was heel prettig en fijn samenwerken met Ton en Gerrie. In de dienst van 6 oktober hebben wij als gemeente hen mogen bedanken voor hun jarenlange trouwe inzet voor de kerk. Wat zijn Ton en Gerrie een voorbeeld voor ons in dienstbaarheid.

Gelukkig zijn er opvolgers. Wilco Dijkhof en Jan Wonink hebben de taken van Ton al tijdelijk overgenomen en samen met de kerkrentmeesters wordt hun takenpakket besproken en op elkaar afgestemd. Fijn dat we voorzien zijn in koster!

Consistorie

De muur van de consistorie is gerepareerd en hopelijk nu beter bestand tegen vocht.

Kerkrentmeesters

Henk-Jan Dalhuisen is teruggetreden als ouderling-kerkrentmeester en Gerben van Werven is bevestigd als nieuwe ouderling-kerkrentmeester. In de dienst van 6 oktober hebben we daarbij stilgestaan. Ook Wim van de Weg is in deze dienst herbevestigd. Wat fijn dat het college van kerkrentmeesters voltallig blijft. Henk-Jan blijft nog betrokken als vrijwilliger voor het opzetten van de administratie van het kerkhof. Gerben gaat beginnen met zijn taken.

Gemeenteavond 2024

Deze is gepland op woensdag 27 november in De verbinding. U krijgt een aparte uitnodiging per post. Om 19.00 is er koffie en kunt u detailvragen stellen over de jaarrekeningen 2023 van de kerk en diaconie. Om 19.30 begint de gemeenteavond en één van de onderwerpen is 'Heerde850' en welke rol kan onze kerk daarin spelen. Daarnaast wordt u ook bijpraat over verschillende activiteiten en de begroting 2024 wordt gepresenteerd.

Solidariteitskas 2024

U krijgt ook via de post een brief over de solidariteitsbijdrage. Deze bijdrage helpt andere gemeenten om kerk te blijven en ook wij gaan een beroep doen op de solidariteitsbijdrage i.v.m. kosten van de restauratie.

Open Kerk

Binnenkort gaat de Open Kerk commissie de afgelopen periode evalueren waar onze kerk elke dag open is geweest. Er zijn heel wat kaarsjes aangestoken. Veel bezoekers hebben in het gastenboek hart verwarmde berichten opgeschreven en dat doet ons goed. Aan contant geld ontvangen: € 275,06 en via de QR-code: € 108,- en dat geeft € 383,06 in totaal vanaf het begin op 17 juni. Tip: lees het gastenboek eens door. Je zult aangenaam verrast zijn over de reacties. Helaas is het gordijn naar beneden gevallen. Die wordt binnenkort gerepareerd en daarvoor moet eerst een steiger opgebouwd worden. Dat is nog een heel klusje.

Kerkbalans 2024

Er is € 24.585 toegezegd en er is reeds € 20.055 ontvangen. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Er moet nog € 4.530 binnenkomen. Hierbij een oproep om het openstaande bedrag te voldoen. Zou mooi zijn als we het hele bedrag binnen krijgen want we hebben het nodig.

Begroting 2025

De kerkrentmeesters zijn al bezig met de begroting voor volgend jaar. De PKN heeft de quotum regels aangepast. De ene kerk gaat meer afdragen aan de PKN en de andere minder. Dat betekent voor ons helaas dat we meer moeten gaan afdragen omdat vanaf 1 januari 2025 alle inkomsten (incl. pacht & huur) worden meegerekend. Tot 2025 is dit alleen 'levend geld' (collectes & vrijwillige bijdragen). We hebben hiertegen formeel bezwaar aangetekend maar dat heeft niet geholpen: het is een synodebesluit waar we ons aan hebben te houden. Ook tijdens het bezoek van de classis en synode aan Vorchten hebben we dit naar voren gebracht. Dit heeft wel effect op onze begroting en we hopen dat we het financieel sluitend kunnen krijgen. Meer hierover tijdens de gemeenteavond van 27 november.

Nagekomen bericht: Zojuist krijgen we bericht vanuit de PKN dat de nieuwe afdracht berekening (zie hierboven) voorlopig is opgeschort vanwege meerdere bezwaarschriften.

Met vriendelijke groet,

Adri Veldwijk
Kerkrentmeester



*Bevestiging Gerben van Werven als ouderling-kerkrentmeester
Herbevestiging van diaken Hein Vels en ouderling-kerkrentmeester Wim van de Weg*

De Diaconie houdt een voedselbank actie.

Op zondag 3 november a.s. en dankdag 6 november en zondag 10 november.

U kunt de spullen inleveren bij de kerk, er zal dan iemand van de kerkenraad aanwezig zijn om het van u aan te nemen.

Zo kunnen wij toch iets voor onze naaste betekenen die het financiële lastig hebben!

De Volgende spullen:

Zonnebloem/ olijfolie

Groenteconserven in blik

Soep in blik of zak

Vis in blik

Houdbare halfvolle melk

Zilvervlies rijst

Volkoren pasta

Couscous

Havermout

Koffie/ thee

Wasmiddel



Namens de diaconie alvast hartelijk dank

Welkom aan jongeren 16-25 jaar of ouder.

Zondag 3 november en zondag 1 december hopen wij jullie te ontmoeten na de koffie/thee in de Verbinding.



Kindernevendienst.

Iedere week bereiden we met veel plezier de kindermomenten voor. Toch krijgen we soms het rooster niet rond om diverse redenen. Lijkt het je leuk om in dit kinderwerk zo nu en dan mee te draaien? Dan horen we graag van je!

Samen kijken we uit naar de periode van advent en kerst.

Dit jaar gaan we dat doen aan de hand van het project van Kind op Zondag, 'Help jij me hopen?'.

We vragen de ouders/verzorgers/kinderen bij deze alvast zondag 22 te noteren. Tijdens de dienst van deze ochtend willen we graag met alle kinderen het kinderkerstfeest van kerstavond 24 december voorbereiden.





Eten en Praoten op zaterdag 9 november

Bij het “éten en praoten” ga je eten op 3 adressen. Deelnemers zorgen zelf voor één gerecht en krijgen ruim van te voren te horen welke gang bereid moet worden, voor hoeveel personen (max. 6) en welke dieetwensen er eventueel zijn.

Op de dag van het “éten en praoten” krijgen de deelnemers op de startlocatie (In De Verbinding), drie gesloten enveloppen overhandigd met daarop een tijdstip waarop die envelop geopend mag worden.

19.00 uur envelop 1 adres voorgerecht

20.00 uur envelop 2 adres hoofdgerecht

21.00 uur envelop 3 adres nagerecht

Bij aanvang de eerste envelop openen en begeeft zich naar het in de envelop genoemde adres voor het nuttigen van het voorgerecht. Tijdens het “éten en praoten” weet je vooraf niet met wie je eet en, met uitzondering van jouw gang, waar en wat je eet. Je fietst of rijdt met de auto van adres naar adres en maakt, onder het genot van een voor-, hoofd- en nagerecht, kennis met mede deelnemers.

Na het voorgerecht openen alle deelnemers op hetzelfde tijdstip hun volgende envelop. Na het hoofdgerecht gebeurt dit nog eenmaal voor het dessert. In een van de drie enveloppen staat dus altijd het eigen adres vermeld. In de andere twee enveloppen tref je gastadressen aan.

Het is dus rennen geblazen! Want het kan wel eens zo zijn dat je als deelnemer een voorgerecht als gast nuttigt en gastvrouw of -heer bent voor het hoofdgerecht. Het is de uitdaging om op tijd thuis te zijn om de laatste hand aan jouw gerecht te leggen en de gasten te ontvangen voor hun culinaire verrassing. Iedereen staat voor dezelfde uitdaging, wat zorgt voor hilarische momenten en voldoende gespreksstof!

Het bereiden van jouw gang bekostigt je zelf, verder is meedoen GRATIS!

Je kunt je als stel opgeven maar alleen is ook mogelijk.

Om 22.00 uur richting De Verbinding om na te praten.

Jet Weeda

Johan Vorderman

Opgaveformulier hiernaast.

Opgaveformulier:

Wij melden ons aan voor "éten en praoten" op zaterdag 9 november aanvang 19.00 uur.

Naam:

1.....

2.....

Adres (waar wij onze tafelgasten zullen ontvangen)

.....

Telefoon:

.....

Eventuele opmerkingen (bijv. geen vis, dieetwensen, voedselallergie)

.....

Alleenstaande mensen kunnen hier aangeven of ze wel/ niet willen koken:

Ja, ik wil graag koken

Nee, ik kook liever niet (doorstrepen wat niet van toepassing is)

Formulier uiterlijk **4 november** inleveren bij:

Jet Weeda, Veesser Enkweg 58 of mailen ageikelboom@hotmail.com, 0630171878

Johan Vorderman, Losweg 5 of mailen j66vor@gmail.com, 0612098831

Meedenken.....

Wij als diaconie willen u vragen om mee te denken over goede doelen hoofdzakelijk in Nederland! Waar de nood hoog is en financiële hulp erg welkom is.

U kunt dit aan 1 van ons doorgeven voor of tijdens de gemeenteavond, zodat wij als diaconie dit in het collecte-rooster van 2025 kunnen invullen.

Hartelijke groet Bert, Driesje en Hein

Collecte

6 nov. Voedselbank Heerde en omstreken

10 nov. Ghana

17 nov. Kinderkerstfeest en ouderenmiddag

Bericht van de diaconie

In de maanden oktober kregen deze mensen een boeket bloemen:

Emiel Weeda Henkjan Dalhuisen

Ton en Gerrie van de Vosse

Gerrie Draaijer

Janny Vels

Jennie Ordelman



2024-2025

Iedereen is welkom!

OPEN DEUR DIENSTEN

Jaarthema:
Wat maakt je gelukkig?

DATA:

10 november 2024

m.m.v. gitaar-en zanggroep
"Kithara"
uit Oldebroek



12 januari 2025

m.m.v.
Gospelkoor
"Ichtus"
uit Heerde

9 februari 2025

m.m.v.
christelijk gemengde zangvereniging
"de Lofstem"
uit Wapenveld

9 maart 2025

m.m.v.
interkerkelijk koor
"de Regenboog"
uit Heerde en omstreken

**Johannes de Doper kerk in
Vorchten
Aanvang 16.30 uur**

Voorganger:
Ds. Hans van Ark

Oppasrooster

NOVEMBER

- 5 Gerdien
- 12 Gerrieke - Dora
- 19 Ciska
- 26 Gera - Sarah

DECEMBER

- 3 Ashley - Ilona



Schoonmaakrooster

- De Verbinding week 46 11-16 nov. Gerdien, Gerrie, Gerrieke
- De kerk week 44 28 okt- 2 nov. Jannie, Marjolein, Henriët
- 48 25-30 nov. Gera, Lieneke, Marina, Ina

Koffiedrinken na de dienst

3 nov. Fam. G.J. Wonink en fam. J. Vorderman
1 dec. Fam. H.G. van Werven en fam. G. Remmers



Agenda Locatie De Verbinding tenzij anders vermeld

3 nov. 14.00 uur Open café
6 nov. 18.45 uur Follow Me
7 nov. 9.30 uur Zus en Zo
10 nov. 14.00 uur Open café
16.30 uur Opendeurdienst
11 nov. 20.00 uur Gebedskring bij Harry de Velde Marledijk 23
12 nov. 19.00 uur Marriage Course
13 nov. 19.30 uur Kerkenraadsvergadering
14 nov. 19.30 uur Handwerkcafé
17 nov. 14.00 uur Open café
14.30 uur Vorchten vertelt "100 jaar ijspret aan de dijk".
18 nov. 20.00 uur Mannenavond 'Mag het licht aan?' Openbaring 1
20 nov. 18.45 uur Follow Me
19.15 uur Cursus 'Maak ze sterk'
21 nov. 9.30 uur Zus en Zo
24 nov. Eeuwigheidszondag en avondmaalsviering
26 nov. 19.00 uur Marriage Course
27 nov. 19.30 uur Gemeenteavond
29 nov. 20.00 uur Buurtcafé
1 dec. 14.00 uur Open café
4 dec. 18.45 uur Follow Me



Kerkdiensten

gast vr/hr. TV- team

3-nov	9.30	ds. J.P. van Ark	Erika	Jeroen
6-nov	19.30	ds. J.P. van Ark	Marina	Jeroen
10-nov	9.30	ds. E. Schuitemaker	Diane	Hermen
10-nov	16.30	ds. J.P. van Ark		Theo
17-nov	9.30	ds. R.J. Perk	Gera	Hermen
24-nov	9.30	ds. J.P. van Ark	Hein	Richard
1-dec	9.30	ds. J.P. van Ark	Merry	Germa

COLOFON

Voorganger:

Ds. Hans van Ark 06-21879108 hans.van.ark@kerkvorchten.nl

Kerkrentmeesters:

Gerben van Werven 0631388294 gerben.van.werven@kerkvorchten.nl

Wim van de Weg 0578691032 wim.van.de.weg@kerkvorchten.nl

Adri Veldwijk 06-53502803 adri.veldwijk@kerkvorchten.nl

Diakenen:

Hein Vels 0384470061 hein.vels@kerkvorchten.nl

Bert Draaijer 06-24145890 bert.draaijer@kerkvorchten.nl

Driesje Wonink 06-45671064 driesje.wonink@kerkvorchten.nl

Ouderlingen:

Hettie Töpfer 06 14354157 hettie.topfer@kerkvorchten.nl Ouderling Heerde- Oene- Epe- Zwolle

Johan Vorderman 06-12098831 johan.vorderman@kerkvorchten.nl Ouderling: Vorchten

Marina de Velde 0578631216 marina.de.velde@kerkvorchten.nl Ouderling: Marle-Wapenveld

Scriba:

Bert Draaijer 06-24145890 scriba@kerkvorchten.nl

Koster:

Ton van de Vosse 0578631316

Organist:

Albert Dijkslag 0578631205

Livestream:

Jeroen Töpfer 06-36229728

Ledenadministratie:

Theo van de Berg 06-12538571

Kerkblad:

Germa Smit 06-82659093

Johan Vorderman 06-12098831 johan.vorderman@kerkvorchten.nl

Collectemunten:

Gerrit van Ewijk 06-51632526

Bankrekeningen:

Kerkrentmeesters NL04RABO0326501401

Diaconie NL93RABO0326583025

Reserveren de Verbinding

Marten van Oorspronk 06-22653934 Reserveren algemene activiteiten en privéfeestjes

Johan Vorderman 06-12098831 Reserveren kerkelijke activiteiten

Wilt u De Verbinding gebruiken, zorg dat u het op tijd reserveert.

Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 29 november inleveren bij Johan Vorderman

johan.vorderman@kerkvorchten.nl