



Wat is geweest

Zondag 26 april sprak ds. Plug over Romeinen 3 vers 21 en 22 over de wet en genade. Als pakkend voorbeeld had hij twee stoelen neergezet met op de ene stoel de tekst 'wet' en op de andere stoel de tekst 'genade'. De vraag was dan ook op welke stoel ik/u wil gaan zitten. Vertrouwen op mijn eigen handelen en zelf de touwtjes in handen houden door de wet te volgen omdat het een afgebakend kader geeft of ga ik op de stoel zitten van genade geschonken door het geloof in Jezus Christus? Benieuwd hoe ds. Plug dat uitlegde? Kijk en luister dan de preek nog eens na op www.kerkvorchten.nl en ga via de link naar youtube of kerkdienstgemist.nl

Als slotlied zongen we het lied dat aangedragen was door een gemeentelid.

*Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.*

Ga met God en Hij zal met je zijn. "GA MET GOD
EN HIJ ZAL
MET JE ZIJN"

*Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.*

Ga met God en Hij zal met je zijn.



*Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.*

Ga met God en Hij zal met je zijn.

*Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.*

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Liedboek 416

Dienst zondag

De kerkdiensten zullen tot 1 juni via www.kerkdienstgemist.nl en youtube livestream worden uitgezonden. Ga naar www.kerkvorchten.nl en u kunt doorklikken naar de uitzending.

Hoe worden de collectes gehouden?

Zoals via de app groep 'Kerk Vorchten' al is meegedeeld en gedaan, worden de zondagse collectes momenteel via een digitaal 'Tikkie' verstuurd over deze kerk app. Dit gebeurt tijdens of direct na de dienst die live is mee te luisteren via de website kerkdienstgemist.nl. Door het Tikkie te openen, kunt u zelf uw bijdrage invullen en wordt dit op rekening van de kerk gestort. Wanneer u als lid van de kerk (nog) niet in deze kerk appgroep zit en u wenst dit wel, dan kunt u dit aangeven bij Johan Vorderman (06-12098831).

Elke zondag is er 1 collecte. De verdeelsleutel is 50% voor diaconie en 50% voor de kerk. U kunt uw bijdrage ook zelf overmaken. Hieronder staan de rekeningnummers:

Diaconie : NL93RABO0326583025 Kerkvoogdij : NL04RABO0326501401

Hebt u/jij vragen over het digitaal collecteren, neem dan contact op met Jeroen Töpfer (06-36229728)

Stiltemoment in de Kerk

Mocht u behoefte hebben aan een stiltemoment in de kerk, dan kunt u daar op de donderdagmiddag terecht van 15.00 tot 15.30 uur. Voor andere momenten kunt u contact opnemen met één van de kerkenraadsleden.

Zieken

Het Coronavirus (Covid-19) houdt Nederland in de greep. Ook in onze gemeente Heerde zijn er mensen aan overleden. Ook in onze kerkelijke gemeente zijn er mensen met klachten die daardoor thuis moeten blijven. Het gevolg is dat de overige gezinsleden ook thuis blijven en niet naar het werk mogen.

Koningsdag

Dit jaar was koningsdag anders dan andere jaren. Geen optochten, geen kleedjesverkopen, geen aubade, geen activiteiten georganiseerd door oranje verenigingen.

Wel zagen we het gezin van de koning in huiselijke sfeer, de vlaggen wapperen, mensen die op straat het Wilhelmus speelden en zongen. Mensen die soms een uur in de rij stonden bij de bakker voor een heerlijke tompouce, gezinnen die spelletjes deden in huiselijke kring, maar ook mensen die hun beroep uitoefenden omdat er niets was georganiseerd.

We mogen er naar uitzien dat er volgend jaar meer ruimte is om koningsdag te vieren.

Zondag 3 mei zullen we als gemeente het Wilhelmus zingen in de kerk en thuis als verbondenheid met ons koningshuis.



75 JAAR
VRJHEID

75 jaar bevrijding

Aankomende week is 75 jaar geleden dat ons land werd bevrijd. Op 4 mei de doden herdenking en 5 mei is het Bevrijdingsdag.

Vorige week hoorde ik dat veel ouderen in deze Coronatijd werden herinnerd aan de oorlogstijd in hun jonge jaren. Toen mocht en kon er niets en nu in deze tijd kan er ook niets. Verdrietig wordt je er van als een echtpaar dat 60 jaar is getrouwd waarvan de één in een verzorgingstehuis zit elkaar alleen achter het glas mogen zien. Zo zijn er momenteel zoveel gevallen waarbij de eenzaamheid en het missen van je dierbaren zo gevoelt wordt.

Tenslotte

Ik moet bekennen dat ik op koningsdag één van de mensen was die een uur in de rij heeft gestaan voor een aantal tompoucen. Een uur is dat het wel waard? Zondag mogen we de dienst volgen die verder gaat over Romeinen 3 vers 23... ongeveer een uur zal het duren, is dat het wel waard? Als ik vertel dat die tompouce het wachten van een uur wel waard was

omdat die heel erg lekker was, hoeveel te meer zal zondag de dienst waar het gaat over de genade van God ons dat uur meer dan waard zijn!!!!

Namens de kerkenraad een vriendelijke groet.

Johan Vorderman



Pinksteren De Heilige Geest: Geen vage kracht, maar een Persoon

“Lieve broeder, vervul mijn vreugde en begin de HEERE te zoeken terwijl Hij te vinden is; grijp naar het eeuwige leven. Man, ik heb geen woorden om de heerlijkheid te beschrijven die in het huis van je Vader klaar ligt, wanneer jij je gedrag hervormt en je hart buigt om naar de Heere terug te keren. Zie naar Christus, en Zijn liefde zal je zo veranderen dat je nooit meer bij Hem weg wilt. Ik heb ervaring van Zijn lieflijkheid.”

Dat schreef de Schotse prediker Samuel Rutherford aan een jongen uit zijn kerk. Veel van zijn brieven schreef Rutherford in de gevangenis. Weet je wat opvalt in die brieven? Ze gaan steeds weer over de lieflijkheid, schoonheid en zoetheid van Jezus. Het lijkt of Rutherford ‘kijkt’ naar Jezus en geen woorden heeft om te beschrijven wat hij ziet. Hoe kan dat? Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij opent je ogen voor je eigen zonde én voor de Zaligmaker: Jezus Christus.

Normaal kun je Christus helemaal niet zien, dat kan alleen als de Heilige Geest de ogen van je hart opent. De Heere Jezus zei over de Heilige Geest: “Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.” (Johannes 14:26) En: “Die zal Mij verheerlijken.”

De Heilige Geest kan je ogen openen voor Christus Die is gekruisigd en is opgestaan. Dan word je, in Christus, weer verbonden met de hemelse Vader. Paulus schrijft daarover: “Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!” (Romeinen 8:15)

Het is ook de Heilige Geest die moed en ‘heilig lef’ geeft om te spreken over de Heere Jezus. Voor Pinksteren bleven de discipelen van Jezus verdrietig binnen zitten. Maar toen de Geest hen vervulde, gingen diezelfde discipelen de straten en pleinen op om te getuigen van de opgestane Christus (Handelingen 2). Het is ook de Heilige Geest die de Bijbelschrijvers heeft geleid om Gods Woord te spreken en op te schrijven (2 Petrus 1:21).

- De Heilige Geest is niet een vage, onpersoonlijke kracht, maar een Persoon. Hij is de HEERE Zelf, één met de Vader en de Zoon. Dat Hij met Zijn Geest in de harten van gelovigen wil wonen, is een onbevattelijk wonder. Het besef dat Hij in je woont, kan alle verschil maken in het leven van een christen. Dan ga je zien dat “zondigen niet een kwestie is van iets verkeerd doen, maar veel meer van een Persoon krenken” (D.M. Lloyd-Jones).

- De Heilige Geest wordt een ‘zegel’ in de harten van gelovigen genoemd (1 Kor.1:21, Ef. 1:13) Door Zijn Geest te geven laat de Heere God zien: Mijn Woord en beloften zijn echt waar en onverwoestbaar! De Geest wordt ook ‘onderpand’ genoemd (1 Kor 1:22). Het werk dat de Heilige Geest doet, geldt als aanbetaling op de volledige erfenis die God voor Zijn volk heeft bereid.
- De Heilige Geest helpt gelovigen ook in hun zwakheden. Hij bidt voor hen met ‘onuitsprekelijke verzuchtingen’, schrijft de apostel Paulus in Romeinen 8:26.
www.abcvanhetgeloof.nl

Diaconie collecte

10 mei Vluchtelingen Nigeria

17 mei Opendoors

Pastorale bijstand

Wilt u/jij graag een pastoraal gesprek dan kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen Herman Colijn, Marina de Velde of Johan Vorderman of via ds. Paul Plug die ons tijdelijk bijstaat in het pastoraat e-mail: pgplug@solcon.nl

Agenda

Alle activiteiten tot 1 juni zijn stilgelegd ivm de Coronacrisis.

Kerkdiensten Vorchten

03-05-2020	09:30	Mevr. Plug	Veessen	
10-05-2020	09:30	ds. P. Plug	Veessen	
17-05-2020	09:30	Mevr. Plug	Veessen	
21-05-2020	09:30	Mevr. Plug	Veessen	Hemelvaart
24-05-2020	09:30	ds. P. Plug	Veessen	
31-05-2020	09:30	ds. P. Plug	Veessen	Pinksteren
07-06-2020	09:30	Mevr. Plug	Veessen	

Uitzendingen Radio 794 –

03-05-2020	De Brug Wapenveld	ds. K.F. Dwarshuis	09.30u
10-05-2020	Hervormde gemeente Oene	ds. E. Mijnheer	09.30u
17-05-2020	Protestantse gem. Wapenveld	ds. I. Boersma	09.30u
24-05-2020	Hervormde gemeente Wapenveld	dhr. Vonk, Noordergraaf	10.00u
31-05-2020	Verbindingskerk	ds. J.R. Cramer	09.30u
07-06-2020	Hervormde gemeente Vorchten	Mevr. G. Plug	09.30u

Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 5 juni inleveren bij Johan Vorderman E-mail: j66vor@gmail.com

Voorganger: Vacant

Kerkrentmeesters:

Henri Bredenhoff Wolbertsdijk 3i 8191NW Wapenveld 038 4477930

Wim van de Weg Gagelkampweg 10 8181SR Heerde 0578-691032

Diakenen:

Jeroen Topfer Kerkweg 18a 8198KJ Vorchten 0578 631575

Hein Vels Wolbertsdijk 9 8191NW Wapenveld 038 4470061

Bert Draaijer Wolbertdijk 2a 8191NW Wapenveld 0624145890

Ouderlingen

Herman Colijn Kerkweg 32 8193KL Vorchten 0578 696886

Johan Vorderman Losweg 5 8193KC Vochten 0578 631650

Marina de Velde Marledijk 23 8198 KP Marle 0578 631216

Koster:

Ton v/d Vosse Papenlandseweg 7 8193KH Vorchten 0578 631316

Organist:

Albert Dijkslag Losweg 8 8193KC Vorchten 0578 631205

Bankrekening kerkrentmeesters NL04RABO0326501401

Girorekening „ NL82INGB0001687120

Bankrekening diaconie NL93RABO0326583025

Bankrekening jeugdraad NL39RABO0326527834