

Vorchter kerkblad

27^e jaargang nr 1 januari 2021

www.kerkvorchten.nl



Bezinning

Een hoopvol 2021

Hoe u het ervaart, weet ik natuurlijk niet, maar ik vind deze hele periode van opgesloten zitten en niks mogen geen pretje. Ik zal de enige wel niet zijn. Jongeren die met hun energie geen kant op kunnen, opa's en oma's die hun kleinkinderen niet mogen knuffelen, vaders en moeders die de hele dag op zolder naar hun beeldscherm zitten te kijken en al maanden geen collega meer ontmoet hebben, terwijl de kinderen beneden de tent afbreken, ik geef het je te doen.

De kerk heeft het ook lastig. Zelfs in de Tweede Wereld Oorlog gingen de kerkdiensten gewoon door, nu niet meer. Ik had zo graag vol vuur met u willen beginnen aan een nieuw jaar en in plaats daarvan sta ik elke zondag in een lege kerk naar een camera te kijken. Het enige goede nieuws is dat de kijkcijfers van de You Tube uitzendingen wel aanmerkelijk hoger zijn dan het aantal bezoekers wat we voorheen in de kerk hadden. Ook in Vorchten. In de week na de kerkdienst kijken en luisteren er nog veel mensen, dat is fijn, zo bereiken we een grotere groep dan vroeger, heel missionair!

Is er dan geen hoop? Ja zeker, de vaccins zijn in aantocht. Daar is natuurlijk discussie over, want we leven in Nederland, dus we discussiëren wat af. Ook binnen de kerk overigens. Mij wordt regelmatig gevraagd, wat vindt u daar nou van dominee?

Uiteindelijk maakt iedereen een eigen afweging, dat staat voorop, we kennen in ons land geen vaccinatieplicht. Maar voor mijzelf ben ik er heel duidelijk over. Als ik straks aan de beurt ben, sta ik vooraan, kom maar op met dat vaccin. Want de ziekte is vele malen erger en Jenny en ik spreken hierbij ook uit eigen heftige ervaring. Ik geloof ook, dat God ons in Zijn schepping deze middelen heeft geschonken, de artsen, onze uitmuntende gezondheidszorg (je zult nu maar in een derde Wereld land

wonen), de wetenschap en de nieuwste medische inzichten. Ik geloof ook, dat het bijbels en ethisch verantwoord is, om die middelen nu het kan ook in te zetten. Zelf het risico lopen om ziek te worden is één, maar je wilt toch ook een ander niet besmetten, denk eerst aan je naaste..., zegt Jezus.

Ja maar, op internet lees ik.....hoor ik mensen dan zeggen. Welnu, als er één onbetrouwbare bron is, dan is het internet wel, om over de sociale media nog maar te zwijgen. Iedereen mag erop zetten, wat je wilt, dus die informatie is ongefilterd en het is maar net wat je lezen wilt.

In plaats van internet lees ik liever in de bijbel. Dat is ook mijn advies aan verontruste gemeenteleden. Lees je bijbel en bid elke dag. Daar lees ik over hoop. Hebreeën 6 vers 18b en 19: *onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor ons ziel en gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel waar Jezus als voorloper al is binnen gegaan.* Christenen leven van de hoop en niet van de complottheorieën. We leven van de hoop, die Jezus ons schenkt. Hij is ons in deze barre wereld (die barre wereld was in Zijn tijd niet anders) voorgegaan, tot voorbij de plaats waarheen wij ook onderweg zijn, de hemel zelf. Christus leert ons ook nu koers te houden. Achter Hem aan, Hij gaat vooraan op de weg ten leven!

Die hoop is ook in 2021 het anker van onze ziel.

ds. Hans van Ark

Een eerste indruk.....

Inmiddels mag ik een paar weken in uw midden aan het werk zijn. Ondanks alle beperkingen heb ik bijna alle kerkenraadsleden en hun gezinnen en enkele andere gemeenteleden nu al thuis kunnen bezoeken. Mij valt op, hoe groot jullie betrokkenheid bij de gemeente is, Vorchten is onze kerk, hoor ik regelmatig. Mij valt ook op, hoeveel jonge mensen ik tegen kom. Daar mogen we zuinig op zijn en met hen zullen we ook rekening mee moeten houden, ook in de kerkdiensten. Ook in de liederenkeuze.

Ik zie ook, dat er werk aan de winkel is op allerlei fronten en daar wil ik samen met u graag de schouders onder zetten. In de afgelopen anderhalf jaar heeft de gemeente laten zien prima zelfstandig door te kunnen gaan. Nu er weer een eigen voorganger is, zie ik het als mijn taak om dat wat al goed loopt mooi zo te laten en ondertussen te speuren naar welke talenten ieder ! gemeentelid in huis heeft en hoe die talenten ingezet kunnen worden voor de opbouw van de gemeente. Inmiddels werd er ook al een kindje geboren en overleed een van uw gemeenteleden en kon ik ook ervaren, hoe u op elkaar betrokken bent.

Bezoekwerk.....

Ouderling Marina de Velde heeft aangeboden de afspraken met jullie te willen maken voor de kennismakingsbezoeken, die ik bij iedereen in de komende maanden hoop te brengen. Daar ben ik blij mee, want het maken van al die afspraken is altijd een hele tour en zij kent de gemeente goed. In principe doe ik in coronatijd maar twee huisbezoeken per dag en we houden afstand. Mocht u liever nog even wachten of in de Verbinding willen afspreken (daar kunnen we nog meer afstand houden), dat kan ook. De kinderen in het gezin wil ik ook graag ontmoeten, dus dan wordt het vaak aan het begin van de avond. Wilt u graag zo snel mogelijk bezoek, geef dat dan even aan bij Marina.

Geboren.....

Op 11 december werd Naomi Remmers geboren in het gezin van Gijs en Karlijn Remmers. Naomi heeft al twee broertjes, Thomas en Fabian. Ze wonen aan de Rolders 1 in Wapenveld en daarmee zijn ze bijna onze achterburen. In het volgende kerkblad hoop ik u te informeren op de doopdienst van Naomi. Naomi was in de bijbel de schoonmoeder van Ruth en de Hebreeuwse naam Naomi betekent lieflijkheid. Met deze prachtige naam mag ook Naomi Remmers opgroeien onder de beschermende liefde van haar Hemelse Vader.



Wij gedenken.....Willy Dirkje Broekhuis-Dijkhof

Willy Broekhuis werd geboren in Wapenveld op 29 juli 1948 en overleed vlak voor Kerst op 23 december 2020. Ze werd 72 jaar. Vlak voor haar dood kon ik haar nog bezoeken in de St. Anthonihof in Epe, weliswaar in verband corona helemaal beschermd en ingepakt. Toch konden we zo samen met twee van haar kinderen aan haar sterfbed psalm 121 voor haar lezen en haar Gods zegen meegeven aan het einde van haar leven. Willy Broekhuis had al eerder klaargelegd, hoe haar uitvaart eruit zou moeten zien. Het was vrij eenvoudig, kijk maar naar de liturgie van de uitvaartdienst van haar man, 20 jaar geleden, ook vanuit de kerk in Vorchten. Het moest maar precies zo, had ze aangegeven. We hebben wel de vrijheid genomen om ook nog wat met de muzikale voorkeuren van de kinderen rekening te houden, maar zo ontstond er toch een mooie

intieme uitvaart met 30 aanwezigen, die gelukkig wel via de audio van Kerkdienst gemist ook gevolgd kon worden. We lazen dezelfde tekst uit Romeinen 8, als twintig jaar geleden.

38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39 noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Haar leven begon ooit in Wapenveld. Het was gewoon een pittige en zware tijd. Ook naar haar huwelijk was het hard aanpakken. Maar ze was ook pienter. Zij wist echt alles van de koeien, zij schetste de tekeningen van hun huid, wist de namen van alle koeien, kende de bloedlijnen en werkte hard mee. Altijd bezig, sokken en truien, zij breide ze aan de lopende band. Toen overleed haar man in 2000, dat betekent dat ze 20 jaar weduwe is geweest. Hoe blijft een mens dan staande?

Daarbij hielp die tekst uit Romeinen 8 die ze zelf kennelijk zo mooi en zo waardevol vond. Daarna heeft ze nog goede jaren gekend. Ze kerkte in Vorchten. De dag nadat ze was overleden kreeg ik al een appje van een gemeentelid: 'die Willy Broekhuis was een bijzondere vrouw, ze heeft jaren lang mijn moeder opgehaald om haar mee te nemen naar de kerk.'

Willy was een super oma voor de kleinkinderen. Bij oma mocht alles. Ze ging mee naar zwembles, bezocht de voorstellingen op school, hielp met tentenbouwen, ik denk dat veel kinderen graag zo'n oma zouden willen..... In 2016 viel ze. Het ging al een tijdje niet goed met haar. Ze moest daarna opgenomen worden en verbleef uiteindelijk het laatste deel van haar leven in de Anthonihof in Epe. Op die laatste jaren van haar leven is het gezegde van toepassing, sterven doe je niet in eens, maar elke keer een beetje. Na de afscheidsdienst is ze in het graf gelegd bij haar man op de begraafplaats naast de kerk. Het was nu goed zo. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? ds. van Ark

Als het leve kantelt...

In december kwam er midden in de coronaperiode een boekje uit, waarin een aantal classispredikanten van de Protestantse Kerk meditatie heeft opgenomen over de psalmen.

Lezenswaardig, u kunt het boekje downloaden via

<file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/PDF3%20Psalmen%20in%20coronatijd.pdf>

Het boekje begint met een gebed:

O God, er is een vreemde soort van storm opgestoken in de wereld.

We zien hem niet,

maar toch doet hij zijn vernietigende werk.

Bomen blijven staan, dakpannen blijven liggen,

alleen de mensen vallen om.

Het is beangstigend om met zo'n ongrijpbare vijand te maken te hebben.

En dan is het eerste wat we willen:

onzelf en onze liefsten veilig stellen, overleven.

Terwijl het juist nu de uitdaging is om met U te leven,

in vertrouwen op de betekenis van Uw naam: 'Ik zal er zijn.'

Daarom bidden wij: Heer, ontferm U.

Praktisch....

Mijn werkdagen zijn in principe dinsdag en donderdag, maar u mag mij de hele week bellen en mailen. Zet mijn 06 nummer maar in uw telefoon, 06-21879108, email hansvanark@planet.nl
Neem ik soms niet op, spreek dan even de voicemail in, dan bel ik snel terug.

Dank jullie wel....

Voor..... de goed georganiseerde bevestigings- en intrededienst, juist doordat we maar met weinigen konden zijn, was het ook wel bijzonder
Voor..... al die hartelijke kaarten rond mijn komst naar Vorchten
Voor..... al die mooie Kerst en Nieuwjaarswensen, als die wensen toch eens allemaal uit zouden komen dit jaar

We wensen u en jullie allemaal veel Heil en Zegen toe in het nieuwe jaar of zoals we op onze eigen kerstkaarten schreven:

Na een bewogen jaar, zingend naar het nieuwe jaar.

Hartelijke groet van Hans en Jenny van Ark



Bericht van de kerkvoogdij.

De Pastorie is m.i.v. 01-01-2021 verhuurd aan Eric- en Joke Kolkert
De renovatie van de binnenkant v.d. pastorie is vrijwel klaar. De puntjes moeten nog op de l.
We verwachten dat de Fam. Kolkert in de loop van Januari er in zal trekken.
Joke werkt als programmamaakster bij de E.O.
Eric werkt als pastoraal medewerker bij de Goede Herder Kerk te Epe.
Ze waren/zijn op zoek naar een geschikte woning in de Gemeente Epe maar tot nu toe zonder resultaat.
We heten ze welkom in Vorchten.

Onze dank aan de gemeenteleden die, tussen de feestdagen door, de Pastorie hebben schoongemaakt.

Er is weer een gift voor het orgelfonds binnen gekomen € 250,-- afkomstig van Driesje Uitvaartverzorging.

2021

Actie Kerkbalans



Wat is Kerkbalans

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans. In Vorchten worden de enveloppen bij u thuis gebracht en op vrijdag 29 januari wordt uw bijdrage/toezegging opgehaald.

Ontvangen

€10 ontvangen voor de kerk door Johan Vorderman

Diaconie

Aan het einde van het jaar zijn de zendingsbusjes geleegd. Het bedrag van € 75,10 is overgemaakt naar de GZB.

Kerstbakjes

De kerkenraadsleden van de diaconie zijn met de kofferbak vol kerstbakjes op pad gegaan om de leden van 70 jaar en ouder te verblijden met een kerstgroet. Helaas werden de kerstbakjes door de Corona maatregelen aan de deur afgegeven.

Er is bij het rondbrengen € 30 ontvangen aan giften.

Diaconie collecten

10-01-2021 Protestantse Kerk - Missionair werk 2021

17-01-2021 Alpha Nederland

Week van gebed dit jaaronline



Je kunt in de Week van Gebed (zondag 17 januari tot en met zondag 24 januari 2021) **elke avond van 19.30 tot 19.50 uur** online meebidden samen met vele anderen.

Opgave via:

<https://www.levenindekerk.nl/week-van-gebed/>

2021 ?

Wat staat ons in het nieuwe jaar te wachten?

Wij weten het niet, maar mogen het van Hem verwachten.

*Wij weten niet wat ons in vreugde of verdriet ons zal treffen,
maar mogen ons hart tot Hem verheffen.*

We weten wel wat U beloofd hebt in Uw woord!

*Laten we daarop bouwen, opdat wij in het nieuwe jaar,
alleen op U vertrouwen!*

Met bovenstaande werden de mededelingen gestart in de eerste kerkdienst van 2021. Een kerkdienst waar naast de voorganger alleen enkele kerkenraadsleden en de technische vrouw aanwezig waren. De overige gemeenteleden waren online met ons verbonden. Aan de éne kant jammer dat het momenteel zo moet, aan de andere kant een zegen dat via sociale media iedereen aanwezig kan zijn en de dienst kan volgen, of zoals ook veel gebeurt, later de dienst te volgen.

Kerstvieringen

De kerstviering in de Verbinding kon helaas vanwege de Corona niet doorgaan. Wel zijn er verschillende mensen die andere jaren aanwezig waren verrast met een pakketje. Samen gemeente zijn op een andere manier.... We hopen dat er weer een tijd komt dat de vieringen weer een 'life-gebeuren' mag zijn.

Kindernevendienst

Geen kinderkerstfeest op kerstavond, wat een gemis. Niet samen de liedjes oefenen, geen toneelstukje schrijven, geen kleding uitzoeken. De welbekende tasjes met verrassingen zijn naar de kinderen thuis gebracht of via de post bezorgd.

Wel is het kerst geworden! Jezus is geboren en dat hebben we in huiselijke kring mogen vieren.

Als team van de kindernevendienst hopen we dat er weer een periode komt waarin er weer druk geoefend mag worden om een bijzonder kerstfeest te mogen beleven.

Namens activiteiten- en kindernevendienstcommissie

Janny Vels

Vacaturebank activiteiten

Wil je een bepaalde activiteit (helpen) organiseren laat het weten aan één van de kerkenraadsleden of bij de persoon die op de lijst staat. De lijst zal telkens aangepast worden zodat er bekend wordt als een activiteit georganiseerd gaat worden, wanneer en door wie. Ook is het belangrijk dat bij het gebruik van de Verbinding deze tijdig gereserveerd dient te worden bij John van den Assem of Johan Vorderman. Wel zullen bij de activiteiten de richtlijnen van het RIVM aangehouden moeten worden.

Aktiviteitenlijst		
Periode	AKTIVITEIT/Onderwerp	Leiding:
23 december	Catechese 12- 15 jaar Auto`s wassen	Marina de Velde
winter	Catechese 16+	Emiel Weeda en Geertje Plug
	20-Plusgroep (Activiteit "Hilsong Church")	20-plusser
	Sportactiviteit (Schaatsen /Zwemmen / bowlen ...etc...)	Yvonne Verbeek
1 ^e maandag van de maand	Mannengroep (Kan een activiteit organiseren?)	Deelnemende mannen samen
1x per twee weken	Vrouwengroep Zus & Zo (Kan een activiteit organiseren?)	Deelnemende vrouwen samen
	Filmavond	
	Alpha-Cursus	
	Creatieve activiteit	
	Marriage-Course	
Jan.	Week van gebed	Gebedsgroep
	Stille week	
	Pasen (Paasmiddag)	Vrijwilligers ouderen
	Emmauswandeling	Hettie Töpfer
	Activiteit om naar toe te gaan 'Simply Jesus'	
	Hemelvaartsdag (na kerkdienst)	
	Pinksteren	

	EO- jongerendag	
	Openluchtdienst	Gerben van Werven/Nicolette Schouten
1 ^e zaterdag juli	Heggen knippen	
Eind juli	Vrij zijn zomerweek	
	Spelmiddag	
	Zangavond	
augustus	Vakantiebijbelweek	Commissie VBW
	"Bijbel in het midden"	
Sept./okt.	Startweekend	
	Jeugdkamp	
	Eaten en Proaten	
December	Ouderenmiddag voor de Kerst	Vrijwilligers voor Ouderen
16 december	Kinderkerstfeest alleen voor de kinderen	Leiding kindernevendienst
December	Kerst Singinn	
	Verhuur van kerkgebouw	
	Aanloop naar ActieKerkblans "De grote startmaaltijd"	
	Toneelavond	

Hebt u/ jij nog een suggestie, laat het ons weten!!!

Oppasrooster (Onder voorbehoud dat er weer kerkdiensten mogelijk zijn)

JANUARI

24 Tonnie- Elise

31 Nicolette- Anne R

FEBRUARI

7 Gera- Sarah

Schoonmaakrooster

Week 2. 11-16 jan. de Verbinding Dinie, Marry en Diane

Week 4. 25-30 jan. de kerk Hettie, Petra en Gerdien



Koffie drinken na de dienst

In verband met de Coronaregels zal er de komende tijd geen koffiedrinken na de dienst zijn.

Agenda

Op dit moment zijn er geen activiteiten in de Verbinding door de Corona maatregelen. Catechese gebeurt online en zodra er weer activiteiten mogelijk zijn dan melden we dat bij de mededelingen voorafgaand aan de kerkdienst en zullen het melden in de groepsapp kerkvorchten.

11 jan. 20.00 uur Gebedsgroep online

17-24 jan. Week van gebed (zie artikel in dit kerkblad)

De actieperiode van Kerkbalans 2021 is van 16 t/m 30 januari. 29 januari is de telling.

Kerkdiensten

TV Team

10-01-2021	09:30	ds. J.P. van Ark		Jeroen
17-01-2021	09:30	ds. M. de Goei-Jansma	Amersfoort	Richard
24-01-2021	09:30	ds. J. Zondag	Dedemsvaart	
31-01-2021	09:30	ds. J.P. van Ark		Theo

Radio 794

10-01-21	Hervormde gemeente Emst	ds. E. van der Noort	09.30u
17-01-21	Protestantse gem. Wapenveld	ds. I. Boersma	09:30u
24-01-21	Immanuël gemeente	ds. J. Zomer	10.00u
31-01-21	Sionskerk Epe	ds. T.E. van Spanje	09.30u
07-02-21	Hervomde gemeente Heerde	Ds. G.J. Röben	09:30u

Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 4 februari inleveren bij Johan Vorderman E-mail: j66vor@gmail.com
Voorganger :

ds. Hans van Ark Hondenbergseweg 5-1 8191 KV Wapenveld 06-21879108 hansvanark@planet.nl

Kerkrentmeesters:

Henri Bredenhoff Wolbertsdijk 3i 8191NW Wapenveld 038 4477930

Wim van de Weg Gagelkampweg 10 8181SR Heerde 0578-691032

Vacature

Diakenen:

Jeroen Topfer Kerkweg 18a 8198KJ Vorchten 0578 631575

Hein Vels Wolbertsdijk 9 8191NW Wapenveld 038 4470061

Bert Draaijer Wolbertdijk 2a 8191NW Wapenveld 06-24145890

Ouderlingen

Emiel Weeda Veeserenkweg 58 8194LM Veessen 06-38315672

Johan Vorderman Losweg 5 8193KC Vochten 0578 631650

Marina de Velde Marledijk 23 8198 KP Marle 0578 631216

Koster:

Ton v/d Vosse Papenlandseweg 7 8193KH Vorchten 0578 631316

Organist:

Albert Dijkslag Losweg 8 8193KC Vorchten 0578 631205

Ledenadministratie:

Theo van de Berg IJsseldijk 50a 8193KA Vorchten 06-12538571

Bankrekening kerkrentmeesters NL04RABO0326501401

Girorekening „ NL82INGB0001687120

Bankrekening diaconie NL93RABO0326583025

