



Liturgie eredienst PKN Vorchten

Datum/ Tijdstip: 9 oktober. 2022 9.30 uur
Voorganger: ds. B. Lammers
organist: A. Dijkslag



Mededelingen kerkenraad

Intochtslied: Psalm 84: 1 en 3

1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
 het huis waar Gij uw naam en eer
 hebt laten wonen bij de mensen.
 Hoe brand ik van verlangen om
 te komen in uw heiligdom.
 Wat zou mijn hart nog liever wensen
 dan dat het juichend U ontmoet
 die leven zijt en leven doet.

3 Welzalig die uit uw kracht leeft,
 die naar uw tempel zich begeeft,
 zijn hart wijst hem de rechte wegen.
 Zij trekken op van overal
 en, gaat het door het dorre dal,
 dan valt op hen een milde regen.
 Ja, in het hart van de woestijn
 ontspringt een heldere fontein.

Stil gebed

Votum en groet

Lied: Hemelhoog 262: 1, 2 en 6

1. Door de eeuwen zwierf een volk,
 voortgedreven en vervolgd;
 in verdrukking hield het stand,
 smachtend naar een vaderland.

Refrein:

God van toekomst en verleden,
 sterk uw volk met hoop en kracht;
 geef het wijsheid, schenk het vrede
 in het land waar U hen bracht.

2. In Europa's zwartste nacht
 werden velen omgebracht.
 Uit de as van dood en pijn
 rees een volk, nog zwak en klein.
 Refrein

God van toekomst en verleden,
 sterk uw volk met hoop en kracht;
 geef het wijsheid, schenk het vrede
 in het land waar U hen bracht.

6.

En nog altijd brengt de strijd
 dat men aan twee zijden lijdt.
 Heer, hoe lang nog duurt dit voort?
 Kom, vervul uw hoopvol woord.

Refrein

God van toekomst en verleden,
 sterk uw volk met hoop en kracht;
 geef het wijsheid, schenk het vrede
 in het land waar U hen bracht.

Verootmoediging

Lied: Lied 1010: 3 en 4 (NLB)

3 Geef vrede, Heer, geef vrede,
 Gij die de vrede zijt,
 die voor ons hebt geleden,
 gestreden onze strijd,
 opdat wij zouden leven
 bevrijd van angst en pijn,
 de mensen blijdschap geven
 en vredestichters zijn.

4 Geef vrede, Heer, geef vrede,
 bekeer ons felle hart.
 Deel ons uw liefde mede,
 die onze boosheid tart,
 die onze mond leert spreken
 en onze handen leidt.
 Maak ons een levend teken:
 uw vrede wint de strijd!

Gebed

Kinderen naar voren en dan onderstaande afbeelding laten zien

**SCHRIFTLEZING : Psalm 122**

1 Een pelgrimslied van David.
Verheugd was ik toen men mij zei:
'Wij gaan naar het huis van de HEER.'

2 En nu staan onze voeten
binnen je poorten, Jeruzalem.

3 Jeruzalem, als een stad gebouwd,
hecht en dicht opeen.

4 Daar trekken de stammen naartoe,
de stammen van de HEER,
om Israëls plicht te vervullen,
te prijzen de naam van de HEER.

5 Daar zetelt het gerecht,
daar troont het huis van David.

6 Vraag om vrede voor Jeruzalem:
'Dat rust hebben wie van je houden,
7 dat vrede heerst binnen je muren
en rust in je vesting.'

8 Om mijn verwanten en vrienden
zeg ik: 'Vrede zij in jou.'

9 Om het huis van de HEER, onze God,
wens ik je al het goede.

Lied: Psalm 122: 1, 2 en 3

1 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: "Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

2 Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heil'ge muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar 's Heren woord, om zijns naams ere!
Zo is het Israël gezegd;
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!

3 Bidt heil toe aan dit Vredesoord;
 dat die u mint bevredigd zij,
 dat vrede in uw wallen zij,
 gezegend zij uw muur en poort!
 Jeruzalem, dat ik bemin,
 wij treden uwe poorten in
 om u met vrede te ontmoeten!
 Om al mijn broeders binnen u,
 om 's Heren tempel wil ik u,
 o stad van God, met vrede groeten.

Verkondiging



שְׁלוֹמִים

Lied: <https://www.youtube.com/watch?v=7rRwpaA4Atc>

Dankgebed en voorbede

Collecte

Slotlied: Lied 750: 1, 5 en 8

1. Jeruzalem, jij stad door God gebouwd,
 ach, was ik daar jouw gast!
 Hoe dorst mijn hart, het smacht alleen naar jou,
 niets houdt het hier nog vast.
 Voorbij de hoogste bergen,
 voorbij het verste veld,
 Is het uit deze wereld
 mij al vooruit gesneld.

5. Wie komen daar? Een Koninklijke stoet
 trekt aan mijn oog voorbij.
 Hier ooit vervolgd, daar nu door jou begroet,

gaan zij verheugd en blij.
 Het is zijn lieve schare die Jezus mij hier toont,
 zo lang ik op de aarde nog als een balling woon.

8. Een groot gejuich zoals nog nooit gehoord,
 klinkt daar dan overal!
 Bazuingeschal en zoet gezongen toon
 door zangers zonder tal.
 Ik hoor de vele stemmen:
 een hemel vol gezang
 klinkt al sinds den beginne,
 en zingt een wereld lang.

Zegen

(met gezongen amen, amen, amen)